



Nói Về, Niệm và Lễ 48 Đại Nguyên

Theo, Đại-Vô-Lượng-Thọ-Kinh. Kinh Hoa Nghiêm. Đại-A-Di-Đà-Kinh Q1.-
Bình-Đẳng-Giác- Kinh Q1. Đại-Bảo-Tích-Kinh Q17. Bi-Hoa-Kinh Q3. Vô-
Lượng-Quảng- Trang-Nghiêm-Đại-Thừa-Kinh. Riêng Kinh Hoa Nghiêm
Phẩm Thọ Lượng Nói Rõ Cõi Cực-Lạc Một Ngày Một Đêm là Một Kiếp cõi
Ta Bà (16 triệu 8 Trăm ngàn năm).

48 đại nguyên có đủ trong 7 bộ kinh nói trên. Chỗ cốt yếu cho người tu niệm
Phật và lễ lạy 48 đại nguyên là :

1. Tin tưởng tha thiết nguyện về cõi Phật A Di Đà chắc thật diệt sạch hết tâm
nghi ngờ. Lòng tin trọn vẹn trong sạch.
2. Lập thời khóa tu niệm lễ lạy trong một ngày đêm 1, 2, hay 3 Thời, Tùy ý
thích. Chọn cho thích hợp để tu. Quan trọng là thành tâm. Đừng ham nhiều
mà lụy thân rồi chán bỏ!
3. Quyết tâm phát nguyện vãng sanh về Cực Lạc Tịnh Độ, Tâm luôn kính
nhớ ưa thích cõi Cực Lạc của Từ Phụ A Di Đà, quý mến Từ Phụ A Di Đà.
niệm Hồng danh Phật liên tục, khi xưng lạy lời nguyện thân tâm vui thích

mừng rỡ cảm động, thân nhẹ lân lân như ơn Phật đang ban phước cao vời vô tận, đầy tâm an lạc, như thấy mình đầy đủ sức khỏe. Niệm, chùng nào được “nhứt tâm bất loạn” đồng nghĩa với “hết vọng niệm” là vãng sanh Cực Lạc. Điều nên nhớ, được ”Bất Loạn” rồi, mà phải di dời chỗ ở hay gặp biến cố do tham sân si, ban ngày bận rộn, đêm về nhớ niệm đừng để mất “tiếng niệm vang vang” lòng theo tiếng niệm của mình. Mất tiếng “vang” là tự xóa, là loạn” phải gắng công niệm lại lâu lắm mới thành. Muốn hết khổ đau hãy nỗ lực tinh tấn, miệng ngậm nhưng tai vẫn nghe tiếng “ Nam Mô A Di Đà Phật” sâu thẳm trong cõi “Tâm” rồi, lan tỏa mười phương hữu tình vô tình đồng cộng hưởng. Đừng nghe theo ông sư Tàu, y đã có lần cúi đầu ăn bánh tà đạo bỏ mất ‘Nam Mô’! Nam Mô là cung kính, Cung Kính mà mất tức là vô phép, niệm Phật có ích gì ? Tôi mến tặng bản kinh lễ bái này là ý nguyện. Thiện hữu nào đồng thuận thì cùng tu, còn không thì đừng chê bai mà tội.

Lễ vía 17.11.PĐ.2644.

Lão Tăng Thích Huyền Tôn

Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Từ Tôn

Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai

Đệ Tử, ... Hôm Nay Tâm Thành Cúi Đầu Kính Lạy

48 Đại Nguyện Độ chúng sanh Của Đấng Từ Phụ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật A Di Đà Như Lai .

Con nguyện thoát ly Sanh Tử Luân Hồi và cầu Vãng sanh về Cõi Phật. Nguyện cầu Giác Ngộ để tế độ chúng sanh, nên con xin Giảm chế những câu cuối của lời thệ nguyện thuộc về quá khứ lúc Từ Phụ còn Tu nhân chưa lập Quốc Độ Cực Lạc. Do vì cầu trọn đủ cho cõi lòng Cung kính của con, để con lễ lạy 48 Đại Nguyện.

Cúi Lạy Đấng Từ Phụ Di Đà, Quán Âm, Thế Chí nhiếp thọ và từ Bi cho con Đánh Lễ sám hối.

Nam Mô Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh

Cửu Phẩm Hàm Linh Đấng Bử Ngạn,

Nam Mô Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc Giới Đại Từ

Đại Bi Từ Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

1. Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Nhất, Quốc Vô Ác Thứ nguyện.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhất Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Trong Cõi Nước Cực Lạc của Từ Phụ. Thanh Tịnh không có ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin chí hành xưng tán đánh lễ Đại nguyên thứ nhất). Lay,

2. Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Hai, Bất cánh Ác Đạo nguyện.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật Rồi, Hàng Thiên Nhơn Trong Cõi Nước Cực Lạc, Sau Khi Mạng Chung Vĩnh viễn không Còn trở lại ba ác đạo.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyên thứ hai)

3. Kính lễ Đại Nguyên Thứ Ba, kim sắc chơn thân nguyện.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tam Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng Thiên Nhơn trong Cõi nước Cực Lạc, Thân Tướng đều cùng đồng một màu Vàng ròng.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyên thứ ba)

4. Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Tư, Vô hữu hảo xú nguyện.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng Thiên Nhơn Trong Cõi Nước Cực Lạc, Sắc thân đều bình đẳng không có đẹp xấu khác nhau.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ tư)

5.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Năm, Túc Mạng trí Thông nguyện.

Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Ngũ Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, khi Thành Phật rồi, hàng **Thiên Nhơn** Trong Cõi nước Cực Lạc, Đều Có đủ túc mạng, tối Thiểu là biết sự việc trong trăm ngàn ức Na Do Tha **Kiếp.**

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ năm)

6.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Sáu, Thiên Nhân trí thông nguyện.

Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Lục Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, khi Thành Phật rồi, hàng **Thiên Nhơn** Trong Cõi Nước Cực Lạc, đều được Thiên Nhân. Tối thiểu là thấy trăm ngàn ức Na Do Tha cõi nước Chư Phật.

-Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ sáu)

7.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Bảy, Thiên Nhĩ trí thông nguyện. Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Thất Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng **Thiên Nhơn** Trong Cõi nước Cực Lạc, đều được **Thiên Nhĩ.** Tối thiểu là nghe lời thuyết pháp của trăm ngàn ức Na Do Tha Chư Phật và được thọ trì đầy đủ.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ bảy)

8.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Tám, Tha Tâm Trí thông nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Bát Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng **Thiên nhưn**

Trong Cõi nước Cực Lạc, đều được Tha Tâm Trí, Tối thiểu là biết tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức Na Do Tha Cõi nước.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ tám).

9.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Chín, Thần Túc trí Thông nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Cửu Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng **Thiên nhưn**

Trong Cõi nước Cực Lạc, đều được thần túc, tối Thiểu là khoảng một niệm qua đến trăm ngàn ức Na Do Tha nước Phật.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ chín).

10.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Mười, Vô Hữu Ngã Tướng nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Thập Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng **nhưn**

Trong Cõi nước Cực Lạc, không sanh lòng tướng nghĩ tham chấp thân thể.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ mười).

11.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Mười Một, Trụ Chánh Định Tự nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Thập Nhứt Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi

Hàng **Thiên non** Trong Cõi nước Cực Lạc, Đều an trụ trong pháp Định tụ (2). quyết đến diệt độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ mười một).

12.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Mười Hai, Quang minh vô lượng nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Thập Nhị Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Quang Minh chiếu sáng không có hạn lượng, Ánh sáng chiếu soi đến trăm ngàn ức Na Do Tha Cõi nước Chư Phật.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ mười hai).

13.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Mười Ba, Thọ mạng vô lượng nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Thập Tam Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Thọ mạng Vô lượng không có hạn lượng, Tối thiểu là trăm ngàn Ức Na Do **Tha kiếp.**

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ mười ba).

14.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Mười Bốn, Thanh văn vô lượng nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Thập Tứ Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng Thanh Văn trong Cõi Nước Cực Lạc mà có người tính đếm được nhẫn đến chúng sanh trong cõi đại thiên đều thành bậc Duyên Giác cùng nhau chung tính đếm

suốt trăm ngàn kiếp không thể nào biết được số lượng Thanh văn.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ mười bốn).

15. Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Mười Lăm, Nhơn thiên trường thọ nguyện. Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Thập Ngũ Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng Thiên nhơn Trong Cõi nước Cực Lạc, Thọ Mạng không Ai hạn lượng được, trừ họ có bốn nguyện dài ngắn tự tại. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ mười lăm).

16. Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Mười Sáu, Bất văn bất thiện nguyện. Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Thập Lục Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng Thiên nhơn Trong Cõi nước Cực Lạc, không còn nghe danh từ bất Thiện.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ mười sáu).

17. Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Mười Bảy, Chư Phật xưng dương nguyện. Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Thập Thất Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi.

Mười phương Vô Lượng Chư Phật, Thấy đều ngợi khen xưng tụng danh hiệu Phật A Di Đà Cõi nước Cực Lạc.

- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ mười bảy).

18.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Mười Tám, Thập niệm vãng sanh nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Thập Bát Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Chúng Sanh ở mười phương,** chí tâm tin ưa muốn sanh về Cõi nước Cực Lạc, Chí Tâm Tín Niệm, niệm đến mười niệm: Nam Mô A Di Đà Phật. Liên được Vãng sanh về Cõi Cực Lạc. Trừ người phạm tội ngũ nghịch, và hủy báng Chánh Pháp. (1),
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyên thứ mười Tám).

19.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Mười Chín, Lai nghinh tiếp dẫn nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Thập Cửu Đại nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Chúng Sanh ở Mười phương,** phát Bồ Đề Tâm, tu các Công Đức Chí tâm phát nguyện, muốn sanh về cõi nước Cực Lạc Của Từ Phụ A Di Đà Phật, Lúc Thọ chung chung, Từ Phụ và Thánh Chúng vây quanh hiện ra trước mặt mà tiếp dẫn.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyên thứ mười chín).

20.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Hai Mươi, Dục sanh Phật quốc nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi. **Chúng sanh ở mười phương,** Nghe danh hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyên nhớ Cõi Phật A Di Đà trông những cõi công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về Cõi Phật A Di Đà Cực Lạc, Liên được toại nguyện.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyên thứ hai mươi).

21.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Hai Mười Một, Tam thập nhị tướng nguyên.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Nhứt Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng Thiên Nhơn Trong Cõi nước Cực Lạc, Đều đầy đủ Ba mươi hai tướng đại nhân.

-Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyên thứ Hai mươi một).

22.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Hai Mười Hai, Nhứt sanh bổ xứ nguyên.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Nhị Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi,

Chúng Bồ Tát ở Cõi nước khác sanh về Cõi Phật Từ Phụ A Di Đà rất ráo tất đến bậc **nhứt sanh bổ xứ**. Trừ người có bốn nguyên tự tại hóa độ, vì chúng sanh mà mặc giáp hoàng thệ chứa công đức độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường Chư Phật Mười Phương, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh khiến Vào nơi đạo Chánh chơn Vô Thượng, vượt hơn công hạnh của hạng tầm thường, hiện tiền tu công đức Phổ Hiền.

-Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyên thứ 2 mươi 2).

23.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Hai Mười Ba, Cúng dường chư Phật nguyên.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Tam Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Bồ Tát** trong Cõi Nước Cực Lạc Thừa Phật Lực của

Từ Phụ A Di Đà **Cúng Dường Chư Phật**, khoảng bữa ăn, đều đến khắp Vô số vô lượng Úc Na Do Tha cõi nước .

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ hai mươi ba).

24.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Hai Mươi Bốn, Cúng cụ như ý nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Tứ Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Bồ Tát** Trong Cõi Cực Lạc, ở trước Chư Phật, hiện Công Đức mình những thứ dùng để cúng dường tự có đầy đủ theo ý muốn.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ Hai mươi bốn).

25.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Hai Mươi lăm, Diễn nhứt thiết trí nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Ngũ Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Bồ Tát** Trong Cõi nước Cực Lạc, Tự tại Diễn nói **Nhứt thiết trí**. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí thành xưng tán danh lễ đại nguyện thứ 2 mươi lăm)

26.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Hai Mươi Sáu, Na la diên thân nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Lục Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Bồ Tát** Trong Cõi nước Cực Lạc đều thọ dụng được Thân Kim Cang **Na La Diên**.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyện thứ 2 mươi 6).

27.Kính lễ Đại Nguyện Thứ Hai Mười Bảy, Vạn Vật nghiêm tịnh nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Thất Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng **Thiên nhơn và tất cả vạn vật** Trong Cõi nước Cực Lạc, Trang nghiêm Thanh Tịnh sáng rõ hình sắc đặc Biệt cùng tốt vi diệu, không ai lường biết được, dầu là có Thiên nhãn không thể thấu rõ được.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyện thứ 2 mươi bảy)

28.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Hai Mười Tám, Linh kiến Đạo Thọ nguyện.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Bát Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi,

Bồ Tát Trong Cõi nước Cực Lạc, nhần đến người công đức ít nhất cũng thấy biết đạo tràng thọ màu sáng vô lượng cao bốn trăm muôn dặm.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin chí thành xưng tán đánh lễ đại nguyện thứ 2 mươi 8.)

29. Kính lễ Đại Nguyện Thứ Hai Mười Chín, Đặc biệt Tài trí nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Nhị Thập Cửu Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Bồ Tát Trong cõi** nước Cực Lạc nếu đọc tụng thọ trì, diễn thuyết kinh pháp liền có đủ trí huệ biện tài.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyện thứ 29).

30.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba mươi, Trí huệ Biện Tài nguyên. Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Tam Thập Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Trí Huệ biện tài** của **Bồ Tát trong Cõi** nước Cực Lạc, siêu việt không có hạn lượng.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin chí thành xưng tán đảnh lễ đại nguyên thứ ba mươi .)Lạy,

31.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mươi một. Chiếu kiến Thập phương nguyên. Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Tam Thập Nhứt Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Cõi nước Cực Lạc Thanh Tịnh **soi thấy** tất cả vô lượng vô số , bất khả Tư Nghì Thế Giới, **Chư Phật Mười phương** như gương sáng soi hiện hình trước mặt .

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đảnh Lễ đại nguyên thứ 31).Lạy,

32.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mươi Hai, Hương huân biến mãn nguyên. Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Tam Thập Nhị Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Cực Lạc A Di Đà Phật Quốc Độ, Từ mặt Đất vàng lên Đến hư không, những cung điện, lầu đài, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật trong cõi nước Phật, đều dùng vô Lượng châu báu, trăm ngàn diệu hương hiệp lại, **mùi Hương thơm** khắp mười phương thế giới. Bồ Tát nghe Mùi hương quý báu, liền tu hạnh Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đảnh Lễ đại nguyên ba mươi hai). Lạy,

**33.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mười Ba, Xúc quang nhu
Nhuyến nguyện.** Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Tam Thập
Tam Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi. Những Loài chúng sanh của Vô lượng bất tư
nghì thế giới mười phương được **quang minh từ nơi Từ
Phụ Di Đà** chiếu đến thân họ liền được nhu nhuyến hơn
các cõi thiên nhơn.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đảnh Lễ đại nguyên thứ ba mười ba).

**34.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mười Bốn, Văn danh đặc
nhấn nguyện.** Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Tam Thập Tứ Đại
Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi,
Những loài chúng sanh của vô lượng bất Tư nghì thế giới
mười phương nghe danh hiệu Từ Phụ Di Đà, thấy đều
được Bồ Tát Vô sanh pháp nhãn, và các thâm tổng trì.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. *(Con xin Chí Thành
xưng tán đảnh Lễ đại nguyên thứ ba mười 4.)*

**35.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mười Lăm, Bất thọ nữ
thân nguyện.** Nhứt Tâm Đảnh Lễ, Đệ Tam Thập Ngũ Đại
Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi,
hàng Nữ nhơn của Vô Lượng bất tư nghì thế giới mười
Phương Nghe danh hiệu **Từ Phụ A Di Đà Tin ưa**, phát
tâm Bồ đề , nhằm chán thân nữ, sau khi chết rồi không
còn thọ **thân nữ trở lại.**

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đảnh Lễ đại nguyên thứ ba mười 5.)

36.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mười Sáu, Thường tu phạm hạnh nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tam Thập Lục Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Chúng Bồ Tát** trong Vô Lượng bất Tư nghì thế giới Mười phương nghe danh hiệu Từ Phụ A Di Đà, sau Khi thọ chung **thường tu phạm hạnh** đến thành Phật đạo.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyên thứ ba mươi 6.)

37.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mười Bảy, Nhơn thiên trí kính nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tam Thập Thất Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **hàng Thiên nhơn** Trong Vô lượng bất Tư Nghì thế giới mười phương nghe danh hiệu Phật năm vóc gieo xuống đất, cúi đầu lễ lạy, vui mừng tin ưa, tu hạnh Bồ Tát, thì được Chư Thiên và người **đời kính trọng**.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyên thứ ba mươi 7.)

38.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mười Tám, y phục tùy niệm nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tam Thập Bát Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **hàng Thiên nhơn Trong** Cõi nước Cực Lạc, muốn được y Phục, liền tùy nguyện hiện đến, y phục đẹp đúng pháp Như Phật khen ngợi tự nhiên mặc trên thân.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyên thứ ba mươi 8.)

39.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Ba Mười Chín, Lạc như lậu tận nguyên. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tam Thập Cửu Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, hàng **Thiên nhơn Trong Cõi nước Cực Lạc**, hưởng sự an vui Khoái lạc như bậc **lậu tận tỳ kheo**.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyên thứ ba mươi 9.)

40.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Bốn mươi, Kiến thập phương Phật nguyên. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Thập Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, **Bồ Tát Trong Cõi nước Cực Lạc**, Tùy ý muốn thấy Vô lượng nước Phật, Trang nghiêm thanh tịnh mười phương thì liền được toại nguyện. Đều được soi thấy trong những cây báu, như thấy mặt mình rõ trong gương sáng.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyên thứ bốn mươi).

41.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Bốn Mười một, Chư căn Cự túc nguyên. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Thập Nhứt Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Chúng **Bồ Tát ở Quốc Độ phương khác**, nghe Danh hiệu Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, nếu các căn thân còn thiếu xấu chưa đầy đủ thì liền được đầy đủ tốt đẹp.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

(Con xin Chí Thành xưng tán đánh Lễ đại nguyên thứ Bốn một.)

42.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Bốn Mười Hai, Giải thoát tam muội nguyên.

Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Thập Nhị Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Chúng Bồ Tát ở Quốc Độ phương khác, Nghe Danh hiệu A Di Đà Phật, đều chứng được Thanh Tịnh Giải thoát Tam muội, khoảng một lúc phát ý, cúng dường vô lượng Bất khả tư nghì Chư Phật Thế Tôn, mà không mất tâm chính định. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyên thứ Bốn hai).

43.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Bốn Mười Ba, Sanh tôn quý gia nguyên. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Thập Tam Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Chúng Bồ Tát ở Quốc Độ Phương khác, nghe danh hiệu Từ Phụ Di Đà, vui mừng hơn hỷ Tu hạnh Bồ Tát, sau lúc thọ chung, sanh vào nhà tôn quý đầy đủ phước Đức.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyên thứ Bốn ba).

44.Kính lễ Đại Nguyên Thứ Bốn Mười Bốn, Tu Bồ tát hạnh nguyên. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Thập Tứ Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Chúng Bồ Tát ở Quốc Độ phương khác nghe danh hiệu Phật A Di Đà, hơn hỷ vui mừng, tu hạnh Bồ Tát, đầy đủ căn bản công đức.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyên thứ Bốn mươi 4.)

45.Kính Lễ Đại Nguyên Thứ Bốn Mười Lăm, phổ đẳng tam muội nguyên. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Thập Ngũ Đại Nguyên, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật

rồi, Chúng **Bồ Tát ở phương khác**, nghe danh hiệu Từ Phụ Di Đà thấy đều chứng được Phổ Đẳng Tam Muội . An trụ trong Tam muội này đến lúc thành Phật. Thường thấy vô lượng bất khả tư nghì, tất cả chư Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ bốn mươi lăm).

46.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Bốn Mươi Sáu, Tùy ý văn Pháp nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Thập Lục Đại Nguyện, Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật rồi, Chúng **Bồ Tát Trong Cõi Cực Lạc** tùy chí nguyện của mỗi người muốn được nghe pháp liền tự nhiên được nghe pháp.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ bốn mươi 6.)

47.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Bốn Mươi Bảy, Văn danh bất thối nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, Đệ Tứ Thập Thất Đại Nguyện. Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật Rồi. Chúng **Bồ Tát ở Quốc Độ phương khác**, nghe danh Hiệu Từ phụ A Di Đà liền thẳng đến bậc bất thối.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Con xin Chí Thành xưng tán danh Lễ đại nguyện thứ bốn mươi 7.)

48.Kính Lễ Đại Nguyện Thứ Bốn Mươi Tám, Đắc Tam pháp nhẫn nguyện. Nhứt Tâm Đánh Lễ, đệ Tứ Thập Bát

Đại Nguyên. Từ Phụ A Di Đà Như Lai, Khi Thành Phật Rồi. Chúng Bồ Tát ở Quốc Độ phương khác, nghe danh Hiệu Từ Phụ Di Đà, thì liền được đệ nhất nhãn, Đệ Nhị nhãn, đệ tam pháp nhãn, nơi các Phật Pháp liền chứng được bậc bất thối chuyển.

**Nam Mô Tứ Thập Bát Nguyên Độ Chúng Sinh
Cửu Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạn**

**Nam Mô Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc Giới Đại Từ
Đại Bi Từ Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ Tam Bái. Rồi lui.**

Ghi Chú:

(1) Trong Kinh Quán Vô lượng Thọ dạy có hai tội ngũ-nghịch và hủy-báng Chánh Pháp, không vãng sanh được. (nếu tạo đại phước thiện, trường trai sám hối thì may ra)

Cuối những lời nguyện, “ Nếu không được như vậy, thì Tôi không lấy ngôi Chánh Giác”. Của Phật A Di Đà lúc còn tu nhân trong năm kiếp hành trì thành lập cõi Cực Lạc. Nay đã hơn 10 kiếp Có vô số, vô lượng, vô biên Bồ tát, Thanh

văn, Duyên giác, Trời, Người, Chúng sanh mười phương cõi nước về ở, thì còn thọ trì câu thệ quá khứ tất không nên lễ tụng vậy! { 1 kiếp là, 16, 800.000 năm }

Điểm Số các Đại Nguyên :

1. Không có 3 ác đạo. **1**, (nguyện thứ nhất)

A. Hàng Thiên Nhơn Trong Cõi Cực Lạc : **2.3.4.5.6.7.
8.9.10.11.15.16.21.38.39.**

B. Hàng Thiên Nhơn Trong Vô Lượng Thế Giới : **27.37.**

C. Bồ Tát Trong Cõi Cực Lạc : **23,24.25.26.28.29.30.40.46.**

D. Bồ Tát Ngoài Cõi Cực Lạc : **22.36.41.42.43.44.45.47.48.**

D Các loài chung sanh trong vô lượng thế giới : 33.34.

E. Từ mặt đất Vàng lên không trung : 32.

G. Chư Phật mười phương xung tán : 17.

H. Từ Cực Lạc thấy vô số các Cõi Phật : 31.

I. Thanh văn vô số lượng : 14.

K. Phật A Di Đà Thọ trăm ngàn ức Na-do-tha Kiếp : 13.

L. Hào Quang Phật Chiếu sáng Vô lượng vô biên cõi : 12.

M. Chúng sanh ở mười phương ..: 18.19.20.

N. Nữ nhơn ở vô lượng cõi : 35.

14 phần phân biệt để dễ nhận -----+ 48 nguyện.

-Nguyện 11: Định Tụ : Một trong sự tích lũy.

- Tam Tụ : Chánh Định /Tà/Bất. Một trong 3 sự tích lũy.

One of The Tam Tụ.

-Ng 22: Nhứt sanh bổ xứ : Chỉ trong một đời là đắc quả.

-Ng 25: Nhứt Thiết Trí : Là Phật Trí.

-Ng 34: Vô Sanh Pháp Nhãn : Nhãn được qua tất cả hiện tượng không sanh. Sự hiểu biết sự tánh không của Vô-sanh Bồ Tát, đã được Bát-địa hay Bất-thối Bồ Tát.

-Tổng-Trì: Phạn Đà-la-ni. Tu pháp Tổng Trì Nhất-thiết-nghĩa. Mật-giáo.

-Ng 39: Lậu Tận Tỳ Kheo : Người xuất gia đã chứng dòng di cư. Đã chứng Bạc A-la-hớn. The Monk who has ended the stream of transmigration, the arhat.

-Ng 45: Tam Muội : Tam-ma-đề, Chánh-định, Định-ý, Điều-trực-định, Chánh-tâm-hành-xứ. (Đi Đứng Nằm Ngồi Đều trong định).

-Ng 48: Đệ Nhất Nhãn : Chịu đựng Tất Cả những trái ngược. An trụ trong thực tướng của các pháp.

Nói về “Kiếp” lâu mau trong pháp giới :

1/, Cõi Ta-bà của Phật Bổn Sư Một Kiếp bằng “ 1 Ngày đêm của Cõi Cực Lạc A Di Đà Phật.”

2/, Cõi Cực-lạc của Phật A Di Đà Một kiếp bằng “ 1 Ngày đêm của Cõi Ca Sa Tràng”

Kim-Cang-Kiên Phật.v.v...Cứ như thế mà tăng cao mãi...nghe mà run sợ, chán váng nghĩ mình chưa bằng một con Muối uống nước Đại dương (biển cả) !!! Phật Đạo Mênh Mông vô tận !!!

Cúi đầu lạy cả kiếp cũng không sao đền đáp nổi Phật ân ! Nếu không Lo Tu!!!

Người nào tu theo Phật mà cứ bo bo tham danh trục lợi, tiếp tục sân si, tiếp tục chưởi bới, ngã

Tướng, nhọn tướng, não cuồng phần hận, bần thủ hỷ xả, đen tối tâm can, chết liền sanh vào loài “ Quỷ số 17” sống trong cảnh đen tối. Những đồng nghiệp a tòng, cùng tội như nhau. Thương thay! Thảm thay! Muốn sám tội này : Trước khi ăn uống bất cứ ăn uống thứ gì đều phải thâm niệm “Tam đề và bài Con nay đã tạo... Nam Mô Cầu sám hối 3 L” trong 3 tháng tội tiêu.

Sau thời gian này, tiếp tục tu trì pháp môn nào cũng có hiệu quả. Nam Mô A Di Đà Phật.

Đọc 3 bộ kinh : Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Bi Hoa. Thì rõ điều này. HT, Cung kính.



Trang tác phẩm của Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn

<https://quangduc.com/author/post/89/1/ht-thich-huyen-ton>