

Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Chịu bao thử thách với gian nan
Cả đời lao lý cho công lý
Thông điệp ân tình đong chứa chan.

Ngài Thích Thiện Minh suốt đời mình

Sá gì bạo lực, chịu hi sinh
Giữ đúng tinh thần cho Phật Giáo
Đắp bồi Đạo Pháp được xuong minh.

Hòa Thượng Minh Tâm đã ra đi
Gương sáng còn treo trước Tăng Ni
Trải khắp bốn phương xây mối Đạo
Kết tinh nguyệt lực với Từ Bi.

Cùng nhau ôn lại gương Tổ Sư
Đổi diện ma quân, dạ nhất như
Hi hiến dấn thân vì sanh chúng
Hành trạng người xưa sáng thiêng.

Cùng nhau bái Sám buổi ban mai
Cầu Tăng chỉ giáo những chỗ sai
Tịnh hóa thân tâm đồng tu tiến
Cùng nhau tản bộ với uống trà
Bao nhiêu năm tháng đã cách xa
Phước lành gồm dù, duyên hội ngộ
Về lại nơi đây **Ta với Ta**.

Bảy Pháp bất thối Phật truyền ban
Dựng xây đoàn thể được vững vàng
Lục Hòa chia sẻ tinh huynh đệ
Hội họp ra về thảy hân hoan.

Hỡi người cùng tử giữa trần gian
Quanh quẩn đường xa, mãi lạc đàng
Quay đầu trở lại quê hương cũ
Nối lại tình xưa, gặp họ hàng.

Uống nước thì Ta phải nhớ nguồn
Quán niệm hàng ngày **Tứ Trọng Ân**
Sống cho phái Đạo tròn sau trước
Tiếp dòng sinh mệnh của Tăng Thân.

Gia Phong Phật Tổ thật huy hoàng
Xuất Trần Thượng Sỹ sáng thế gian
Ôn cố tri tân thêm năng lực
Hoàn thành sứ mạng vốn cưu mang.

Đường xưa mây trắng, dấu Như Lai
Thử thách gian nan, gắng miệt mài
Trần thế thi phi, Ma Vương nhiều
Sơ tâm cầu Đạo chẳng đơn sai.

Rồi mai hành giả mỗi nèo đường
Kỷ niệm hôm nay góp tư lương
Ta vẫn gặp nhau trong chí hướng
Cho đời hạnh phúc với yêu thương.

Cảm tác trong Ngày Về Nguồn 28/09/2013
Chùa Cổ Lâm, Seattle, Washington, PL 2557

Thích Minh Tuệ



Đến, đi bình dị...

Tôi may mắn được dư những Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu cuối có Ôn Minh Tâm : Khóa kỳ thứ 22 tại Neuss, Đức quốc; Khóa kỳ thứ 24 tại Birmingham, Anh quốc; và kỳ cuối cùng là Khóa thứ 25 tại Turku, Phần Lan. Những Khóa tu học trước (22 và 24), Hoà Thượng còn mạnh khoẻ, nên lớp Tăng Ni chúng tôi được gặp Hoà Thượng hầu như mỗi ngày. Nhưng đến Khóa cuối cùng thứ 25 này, Hoà Thượng yếu hẳn lên, nên trong chương trình (*đã sắp xếp trước*), chỉ có một lần vào ngày thứ năm 1-8-2013, nhưng đến giờ phút cuối, giờ của Ngài lại được Hoà Thượng Thắng Hoan thay thế. Thành thử chúng tôi không được nghe Ngài giảng trong Khóa này.

Thời tiết Phần Lan những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 nắng âm hửu như suốt Khóa học, chỉ một ngày giữa Khóa và ngày cuối cùng có mưa phùn trong khi đi du ngoạn. Điều này như báo trước một tin buồn, nhưng không ai để ý.... Ngôi trường mươi (*không phải trả tiền thuê, chỉ lo phần điện nước*) để tổ chức Khóa tu học thật rộng rãi, phòng ốc thênh thang, nhưng rất tiếc, sân trường không được đẹp, không có những con đường và hàng cây thẳng lối để đi dạo, nên chúng tôi cũng ít có cơ hội thấy bóng dáng Ngài trong sân như mọi khi.

Những ngày đầu Khóa học trời chảy êm thầm. Ai cũng hân hoan chào hỏi nhau, tay bắt mặt mừng. Hoà Thượng nói cười bình thường. Ngày Khai mạc, lúc ban đạo từ, Hoà Thượng thỉnh thoảng cũng chen vô vài câu hài hước ý nhị như mọi lần, làm mọi người cười rộ vui vẻ. Nhưng đến ngày thứ ba, không thấy Hoà Thượng có mặt trong bữa quá đường. Được biết là Ngài mệt, phải vào bệnh viện. Nhưng hai hôm sau lại thấy Ngài xuất hiện bình thường như mọi khi, vẫn nói cười vui vẻ. Mọi người ai cũng mừng, tưởng là mọi việc đã qua đi. Hoà Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác cầm máy microfon nói : *Quí vị biết không ? Hòa Thượng chủ tịch hôm nay xuất hiện vui vẻ là nhờ 2 bình xi-rum hôm qua đó quí vị a...* Niềm vui không đọng được lâu, Hoà Thượng lại nhập viện. Nhiều bữa ăn vắng bóng Ngài. Mọi người lo lắng... Thời gian trôi nhanh, ngày Bế mạc Khóa tu học, Ngài lại xuất hiện trên bàn chủ toạ (*nhưng trước đó, Ngài không dự lễ thỉnh sư như thường lệ*). Sau này chúng tôi được biết là Hoà Thượng đã năn nỉ các Bác sĩ nhà thương, cho được xuất viện ít giờ để tham dự lễ Bế mạc. Trong lời phát biểu (*Hoà Thượng chỉ ngồi nói, không đứng như mọi khi*) giọng Ngài vẫn bình thường, đều đặn, thỉnh thoảng chém vô vài câu chọc cười ý vị. Không có gì lộ vẻ đau yếu cả.

Sau bế mạc là một ngày du ngoạn. Qua ngày 5.8, mọi người hầu hết đều trở về quốc độ mình. Bất ngờ 14g chiều ngày 8.8, trong buổi họp chúng chùa Viên Giác, Sư Phụ đọc bản cáo phó Sư Ông viên tịch. Trời ơi. Mọi

người bàng hoàng sững sốt. Xúc động như không thể nào tin được ở lỗ tai mình. Làm sao có thể như thế được ? Mỗi hôm qua, hôm kia đây mà, Sư Ông vẫn nói cười bình thường, đâu có triệu chứng gì trầm kha đâu ? Sau giây phút xúc động, là sự thương tiếc vô hạn....

Hoà Thượng là một người rất bình dị, an nhẫn, không nói cười ồn ào, không muôn làm phiền lòng ai. Ngài đến mọi người đều thương, Ngài ở mọi người đều thích, Ngài đi mọi người đều tiếc. Hòa Thượng Thích Quảng Ba trong một điện thư gởi chư Tăng, đã tâm tình : "**Hòa Thượng Khánh Anh là vị Tăng sỹ Việt Nam khai kinh, sức nhẫn ngại hơn người, 40 năm hành đạo ở Paris, luôn luôn dành tâm huyết để lo cho người khác, chùa khác, nước khác... trước hơn cho mình, cho chùa mình, nước Pháp của mình...**".

Quả vậy, Ngài lúc nào cũng lo cho mọi người, chỉ mong cho Phật sự được viên thành mà quên đi cái của mình. Cùng thời với Ngài, Hòa Thượng Huyền Vi có Giáo Hội Linh Sơn, Hòa Thượng Nhất Hạnh có Giáo Hội Làng Mai, Hòa Thượng Trung Quán có Hoa Nghiêm,v.v... còn Ngài chỉ có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chung cho mọi người mà thôi. Chính Ngài đã khai sanh ra những Khóa Tu Học Phật Pháp Châu Âu kỳ vĩ, đông đảo, tươm tất, hoành tráng, được mọi người, mọi nơi ca ngợi, qui ngưỡng. Những Khóa Tu Học Phật Pháp Châu Âu này là thành tích của Ngài, sau này khi nhắc đến Ngài, chắc chắn không thể nào không nhắc đến các Khóa Giáo lý này. Ngài đã tận tụy bỏ nhiều công sức vì nó. Khai sinh ra nó, và cuối cùng, Ngài đã ra đi cũng vì nó. Như một chiến sĩ dũng mãnh xông pha noi chiến trường, bỏ thảy trên lưng ngựa, Ngài suốt đời lo phung sự Đạo pháp, chết cho Đạo Pháp. Ngài đã ra đi trong Khóa học do Ngài sáng lập ra, nhẹ nhàng và êm thắm như một chiếc lá mùa thu lìa cành, chao lượn trong nắng sớm, nằm yên trong cõi vô thường. Ngài thương mọi người, sợ hãi để từ phải bận biu lo cho người bệnh, nên mới vậy. Tâm niệm của Ngài là vậy. Ôi, bình dị thay. Đến, ở, và đi như Ngài là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Một sự ra đi êm thắm, thật bình dị nhưng đã làm chấn động cả cõi khôn vũ trụ. Nếu không là một Bồ Tát đắt đạo làm sao có thể an nhiên tự tại như thế được ?...

Về kỷ niệm với Ôn, chúng tôi là hàng hậu học, lại ở xa, nên không có nhiều. Chỉ nhớ có lần, trong giờ sinh

hoạt với chư Tăng Ni Khóa 22 tại Neuss, Đức (?), Ôn nói về Qui Sơn Cảnh Sách : "... **chán nghiệp ma quán, dung báo từ án, bat tết tam hưu...**" . Tôi dơ tay đứng lên gộp ý : "**Thưa Sư Ông, phải nói là TRẦN NHIỆP chứ không phải là chán nghiệp a**". Ôn làm thính, tôi nói tiếp : "**Vì khi xưa các Tổ Sư xuất phát từ miền Bắc, đọc âm TR không được, đều đọc trợ ra là CH không a**". Thấy Ôn đồng ý, tôi phát biểu tiếp : "**Cũng như câu : tán lê Thích Tôn, vô thượng năng nhán, tăng kỳ cứu viễn tu chán, Đầu xuất giáng thần...Phải nói là giáng TRẦN chứ không thể giáng thần được**". Ôn nói : THẦN là buổi sớm mai, giáng xuống vào buổi sớm mai. Tôi nói : Động từ giáng là một động từ cần một túc từ chỉ nơi chốn đi kèm theo, từ đâu giáng xuống đâu đó. Từ khung trời Đầu xuất, giáng xuống TRẦN gian thì mới đúng nghĩa, còn nói giáng xuống Thần thì thấy không được chính cho lắm, có vẻ gượng ép quá a. Có lẽ vì người xưa, nếu phát âm là giáng chấn (giọng Bắc) nghe kỳ quá, nên quí Ngài mới tìm một chữ khác để thay vào chấn ? ... Tranh cãi một hồi, cuối cùng, Ôn nói : "**Thì cái nào cũng được. Giáng thần hay giáng trần đều được cả**". Đó, Ôn là vậy đó, nhẹ nhàng, biết lắng nghe ý kiến người khác, không cố chấp...(*)

Một lần khác, Ôn tâm tình với chúng Tăng : "**Tháy mình thích ăn mì gói, máy sú cò (chùa Bảo Quang) thương, cứ làm mì gói cho ăn hoài. Vài lần đầu còn thấy ham, riết rồi thấy ớn quá...**"

Sư Ông là vậy, rất đơn giản, nhẹ nhàng, dễ dãi. Sao cũng được. Không phiền toái. Đơn giản chừng nào tốt chừng này.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ ra, trong mấy ngày rày, tôi nhận được rất nhiều điện thư nói về sự đầu độc trong thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chay xuất xứ từ Trung-quốc và Việt Nam... Người ta tắm đủ loại hoá chất độc hại có thể gây ung thư, dị ứng, còm xương,v.v...và v.v... Tôi nhớ, trong Khóa học cuối này, ngày thứ nhì, thứ ba gì đó, tôi bị ho liên miên dữ dội, nhứt đầu, sott và thở không được, đau rất một bên ngực, không ngủ được. Cũng trong đêm đó, thày Hạnh Định phải vào nhà thương cấp cứu. Tôi biết ngay là mình bị ngộ độc rồi, vì từ sau những đợt nhìn đối vừa qua để trị bệnh (sau đó thi ăn thức ăn thực dưỡng với gạo lứt), cơ thể tôi rất "**nhạy bén**". Mỗi lần ăn phải thức ăn có độc tố là nó phản ứng liền; có lúc nhẹ, chỉ ho khặc khặc vài lần; có lúc rất dữ dội, ho, nhứt đầu, sott liên

miên, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng. Mỗi lần như vậy, tôi ngừng ngay những thức ăn mà tôi nghĩ là có độc tố. Nếu vẫn không hết, thì tôi nhịn đói vài ngày để lấy độc, thanh lọc cơ thể. Tôi tuyệt đối không dùng bất cứ một viên thuốc trị bệnh nào trong những trường hợp như vậy. Lần ở Khóa học này, tôi nhịn suốt tuần lễ không ăn chiêu, chỉ dùng quá đường (vì buổi trưa nhiều thức ăn, mình có thể chọn món nào mình thích), một đôi khi tới ngồi ăn sáng để nghe tin tức thông báo từ Khóa tu học mà thôi. Hôm Sư Ông vào nhà thương, rồi lại ra thăm đại chúng, tôi thấy Sư Ông vẫn ăn chung như mọi người. Vì Sư Ông quá bình dị, thích hoà đồng với đại chúng nên không đòi hỏi gì cả, sợ phiền hà kẻ khác. Nhưng theo tôi, lẽ ra, trong những trường hợp như vậy, nên có một khẩu phần ăn riêng, tinh khiết hơn, bổ dưỡng hơn, để giúp cho người bệnh không trầm trọng thêm, và có sức để chống lại căn bệnh. Âu đó cũng là bản chất của người mình : không mấy chú trọng đến vấn đề ăn uống ! Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ lại...

Con xin thành kính đánh lê Sư Ông. Nguyễn Giác Linh Ôn cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà, tiếp dẫn hậu lai.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thích Hạnh Thực

(*) Điều này tôi chỉ ghi lại một kỷ niệm với Ôn mà thôi, còn phần bình luận đúng, sai, xin nhường cho chư liệt vị góp ý thêm. Đa tạ.

Sư Ông Khánh Anh trong ký ức Tôi

(tiếp theo trang 26)

cũng đi tu học không thua gì ai và viết lách cũng chẳng kém ai, đó là một Đóa Sen Xanh như tựa đề một bài viết của chị.

Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh và giọng nói của Sư Ông trong Khóa Tu Học "**lần cuối**" của Người, nhưng đối với chúng tôi không phải là sự chấm dứt. Những việc đang làm dở dang của Sư Ông vẫn được tiếp tục tiến hành như xây dựng cho xong ngôi chùa Khánh Anh. **Trong vườn Sen của Sư Ông vẫn còn nhiều Đóa Sen thơm ngát tỏa hương**, nhưng trong khuôn khổ bài viết bé nhỏ này không thể nào kể hết được. **Mong sao cho vườn Sen của Sư Ông vẫn tiếp tục nở rộ**.

Thiện Giới (Hòa Lan)

Sư Ông Khánh Anh trong ký ức Tôi

Nha Trang là miền quê hương cát trắng.

*Có những đêm nghe vọng lại,
âm ầm tiếng sóng xa đưa.*

Vâng, bài hát tả về thành phố biển mộng mơ của nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh đã đưa tôi về lại thời thơ ấu, nơi tôi đã lớn lên và cũng là nơi tôi đã gieo duyên cùng cửa Phật tại chùa Hải Đức với Phật Học Viện đào tạo Tăng tài. Cũng chính tại nơi đây có một vị Bồ Tát hoằng pháp độ sinh đã lưu dấu một thời gian. Đó là Hòa Thượng Minh Tâm hay Sư Ông Khánh Anh thân thương của tôi.

Ngược lại dòng thời gian, sau khi cùng gia đình leo lên chiếc tàu hầm di cư vào Nam, gia đình tôi định cư tại Nha Trang, nơi có câu về

"Cop Khánh Hòa, Ma Bình Thuận". Thế là tôi xa Hà Nội năm tôi một tuổi khi vừa biết đi. Vì là con một lại khó nuôi nên bà nội và mẹ tôi đưa con bé lên chùa Nghĩa Phương, ngôi chùa của những người Bắc di cư, để bán khoán cho Phật đến năm 13 tuổi vừa tròn một con giáp sê chuộc về. Tôi không biết tên vị Thầy đã Quy y và truyền giao pháp danh cho tôi, chỉ nhớ thoáng thiên hạ hay gọi vị này là Hòa Thượng "Nắc Ninh" và pháp danh của tôi là Diệu... gì gì đó chẳng biết nữa. Nhưng thời điểm này không quan trọng, chỉ biết rằng từ đó tôi đã là con của Phật, chẳng con ma nào dám động đến tôi là được rồi.

Nhà tôi ở gần chợ Xóm Mới, đi vài bước đến Khuôn A Dục Vương nên mẹ tôi lại gửi gắm con bé *"bà mu nặn làm dáng lè là con trai"* cho các anh chị Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử vào ban Oanh Vũ, huấn luyện cho tâm tính được thuần thành. Và tôi được thuần thành thật các bạn à ! Tôi nào cũng theo bà nội đi tụng kinh lạy Phật, cuối tuần hay lễ lớn lại theo bà lên tận chùa Hải Đức để tụng kinh, leo biết bao con dốc đi ngang nhà thờ Núi, đến Ga xe lửa, rồi đến trường Bồ Đề là đến noi. Tôi nhớ mỗi lần khai kinh Chú Đại Bi đến đoạn : *"Thiên Thủ Thiên Nhẫn vô ngại đại bi..."* là tôi lăn quay ra ngủ dưới chân bà, đến khi tiếng linh leng keng với Tự Quy Y Phật là tôi bật dậy để khỏi bị thiên hạ lạy đá vào chân.

Lớn lên từ từ, tôi đã biết theo bà nội ra trước cửa Ty Thông Tin ngoài phố ngồi tuyệt thực phản đối việc đàn áp Phật Giáo vào những cao trào của năm 1963. Và cũng biết say mê

nghe Thầy Thiện Minh thuyết pháp, thần tượng trong ký ức trẻ thơ của tôi đấy ! Với chùa Nghĩa Phương, hình ảnh những bát chè đậu xanh đánh nho nhỏ hay chè kê ngọt, ăn chung với xôi vò, oán xôi tuyệt diệu, luôn luôn hiện hữu trong trí óc trẻ thơ của tôi. Với tôi hình ảnh Đức Phật là những ly chè, khi nhìn những ly chè tôi nghĩ đến Phật và nhất định phải đòi đến chùa. Với chùa Hải Đức tôi trưởng thành hơn, đã biết học giáo pháp của Đức Phật và biết bao công trạng như dám đi biểu tình tuyệt thực như đã kể ở đoạn trên, một việc mà cái con bé mới nứt mắt ra chưa đầy 9 tuổi đã dám làm. Sau này mẹ tôi biết chuyện đã cấm tôi không được liều lĩnh và nói bóng gió xa xôi cho bà tôi đừng dắt tôi theo.

Ông anh họ tôi, vì là con ông bác ruột nên chúng tôi có chung một họ với cụ *"Phí Của Giời"*, cũng nghịch ngợm tàn khốc nên mẹ tôi đã thay mặt bác tôi bận đi làm xa, gửi ông ấy vào trường trung học Bồ Đề để rèn luyện tâm tính. Thế rồi duyên lành lại đến ông ấy được học chung một lớp với Sư Ông thân thương của tôi, được đá banh và chạy nhảy với Chú Sa Di trẻ một thời gian. Cũng nhờ duyên lành ấy họ lại được gặp nhau đến hai thời điểm khác nhau tại xứ Cộng Hòa Liên Bang Đức này. Một hờ Sen trên xứ tuyệt mà Sư Ông Khánh Anh và Hòa Thượng Sư phụ tôi đã tìm cách vun trồng từng cánh Sen trong suốt 40 năm qua. Chẳng là

lúc ấy vào khoảng năm 1977 hay đầu 78 gì đó, có hai vị Đại Đức trẻ mới từ xứ Hoa Anh Đào sang lập nghiệp tại Âu Châu. Họ dẫn dắt nhau lên Berlin lúc ấy chỉ là thủ đô của xứ Đức chia đôi, để tìm gặp người bạn học cũ của trường Bồ Đề ngày nào. Chuyện ông anh họ của tôi đi du học sang Đức từ năm 1963 là thổ công kiêm thổ địa của Berlin, đã giúp đỡ hai vị ấy như thế nào trong bước đầu, tôi hoàn toàn không biết nên cho qua để kể tiếp đến lần gặp gỡ thứ hai tại Berlin. Đó là ngày lễ Lạc Thành, khánh thành ngôi Chánh Điện mới của Chùa Linh Thứu vào tháng 10 năm 2012, Ni Sư Linh Thứu nhờ ông ấy ra phi trường đón Hòa Thượng Minh Tâm về làm lễ. Lần gặp gỡ này cả hai cùng bị chữ *"vô thường"* theo đuổi, họ trông không còn trẻ tí nào ! Nhưng hình ảnh hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt, Sư Ông Khánh Anh đã gây dựng biết bao công lao cho những người Việt sống tại Âu Châu trở thành những Phật tử thuần thành, biết bao ngôi chùa đã thành hình tại xứ người và đặc biệt nhất là 25 khóa tu học Phật Pháp Âu Châu đã thành công đến không thể nào tưởng được.

Tôi bước chân vào đường Đạo trên xứ Đức cũng do nhiều nhân duyên kết hợp lại, chủ yếu cũng do mẹ tôi say mê xem kịch thơ Hoàng Thị Thơ vào cửa tự do nhân ngày khánh thành chùa Viên Giác năm 1993. Lúc về nhà mẹ tôi đã đem phái Quy Y ra khoe với pháp danh Thiện



Huệ và một túi bánh thật ngon gồm da lợn, bánh tiêu, đậu cháo quẩy... Tôi mơ có ngày được xuống Hannover để viếng thăm ngôi chùa to nhất Âu Châu thời bấy giờ. Vài năm sau mẹ tôi qua đời vì chứng bệnh nan y, tôi đau khổ vì tình nên mon men tìm cửa Phật và lần này nhất định đi cho thật xa để cái tên "**Bac Tình Lang**" kia không thể nào tìm kiếm được. Rồi kể từ đấy tôi trở thành nén hương đầu tiên trong ba nén hương : **Giới, Định, Huệ.**

Tôi bắt đầu tham dự **Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 10 tại Thụy Sĩ vào năm 1998** để gặp Sư Ông Khánh Anh lần đầu tiên. Mặc dù Sư Ông của chúng tôi không có ngoại hình như Ngài A Nan, nhưng cách nói chuyện dùng từ khi giảng Pháp rất dí dỏm và thu hút người nghe, nên sau giờ giảng chúng tôi cứ kéo nhau tò tò đi theo Sư Ông nghe kể chuyện. Ấn tượng lần đi tu học đầu tiên là trong văn phòng ghi danh có một Sư Cô rất trẻ, người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn và làm việc thật thần tốc, tôi gặp ở đâu cũng chào bằng câu : "**Điều Trạm trì bất động tôn**" cho khỏi quên tên của Cô. Năm sau tôi vượt đại dương băng phà lớn sang Na Uy dự khóa thứ 11, cũng tại nơi "**xứ lạnh tình nồng**" này tôi đã nghe lời đốc thúc của các thiện hữu tri thức dám cả gan thọ Bồ Tát Giới tại gia, trong giới đàn do Hòa Thượng Minh Tâm làm vị A Xà Lê truyền giới. Sư Ông đã khai mở cho tôi 1 con đường Bồ Tát Hạnh, từ đó trở đi các việc làm và suy nghĩ của tôi không còn hạn hẹp trong "**Cái Tôi**" đáng ghét.

Tôi nhớ trong khóa tu học lần thứ 25 tại Phần Lan, để trả lời câu hỏi của Sư Ông : "**Ai đã tham dự đây đủ 25 khóa gio tay lên coi ?**" Chẳng ai dám nhúc nhích nhưng hướng mắt đều đổ dồn về phía Sư Ông, nếu có người thứ hai chắc chắn phải là Hòa Thượng Sư phụ tôi. Trong giới cư sĩ có ai tham dự nổi đến mươi khóa cũng đáng được ca ngợi lắm rồi, có lẽ cô nàng Nhật Hưng dám giật giải thưởng tu học lắm đó, vì đã tham dự từ khóa số 7 tổ chức tại Đan Mạch. Lúc về còn chịu khó viết bài "**Tự truyện của một người mới tu học**" để cho những người ở nhà khi đọc xong nhất định sẽ đòi đi. Vào thời đó khoảng năm 1995 hệ thống nối mạng internet chưa phổ biến như bây giờ, muốn quảng cáo cho khóa tu cũng chỉ biết truyền miệng hay đọc báo Viên Giác mà thôi. Thật ra nhiều người tham dự khóa tu cũng chỉ muốn nhân cơ hội này đi du lịch một nước Âu Châu nào đó, trước là vẫn

cánh sau gặp họ hàng hay bạn bè gì đó. Nhưng cho dù tham dự dưới hình thức nào, họ cũng đã gieo duyên cùng cửa Phật rồi. Có người đi một lần sau đâm ghiền năm nào cũng phải ghi tên mua vé máy bay trước cả sáu tháng cho được giá rẻ. Quan trọng nhất vẫn là các nhóm bạn Đạo, họ hay rủ rê nhau đi dự khóa tu cho dù nơi ấy có là nơi xa xôi khó đến, chẳng hạn Phần Lan nơi Sư Ông lo ngại số học viên sẽ thua kém, nhưng thực tế số người đến bằng máy bay lên cao đến hơn năm trăm người. Cuối cùng khóa tu học nào cũng thành công mỹ mãn với số học viên có lần lên đến số ngàn.

Vào ngày mùng tám tháng 7 năm 2011, một ngày trọng đại cho hai vị Hòa Thượng ở 2 nước Pháp-Đức của Âu Châu. Họ dẫn theo một phái đoàn ủng hộ thật hùng hậu gồm các Chư Tăng Ni và Phật tử sang tận xứ Sri Lanka, để nhận giải thưởng danh dự do Hội Đồng Tăng Già Thế Giới ở Tích Lan trao tặng cho hai vị Trưởng Lão ở Âu Châu đã có công xây dựng và hoằng dương Phật Pháp từ hơn ba chục năm nay. Hai vị Hòa Thượng ngoài giải thưởng danh dự có nhận thêm mỗi người một cái quạt tròn bọc nhung khắc chữ vàng thật lộng lẫy. Chúng tôi không hiểu công dụng chiếc quạt để làm gì, chỉ để quạt gió thì quá nặng, nên có người nghĩ đến cây quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa tức bà La Sát trong truyền Tây Du. Phản tôi nghĩ ngay đến quạt Tam Muội của Phật Tổ Như Lai, nhưng tất cả đều sai bét khi Sư phụ tôi giải thích : "**Chiếc quạt của Quốc Sư xứ Sri Lanka**".

Nhờ lanh trí tôi chờ Hòa Thượng Khánh Anh cầm quạt đi qua, nghiêng mình cúi đầu :

- Xin kính chào Quốc Sư !

Làm Thầy ngạc nhiên pha lẩn chất vui tươi cho danh xưng mới.

Nếu Sư Ông Nhất Hạnh bên Làng Mai cho "**Sen nở trời phương ngoại**" và sự ra đi của Sư Ông Khánh Anh là "**Néo về của Sen**" thì Sư Ông Khánh Anh bên Âu Châu đã miệt mài suốt 40 năm để "**Trồng Sen trên xứ tuyết**". Theo đúng nghĩa xứ tuyết quanh năm phải là xứ Tây Tạng, còn Âu Châu chỉ có tuyết vào mùa đông nhưng cũng đủ cho hoa Sen khoe nảy mầm. Thế nhưng những búp Sen Sư Ông đã tận tụy vun trồng trong những khóa tu học Phật Pháp Âu Châu nay đã vươn mình trỗi dậy biến thành những Đóa Sen thơm ngát hữu ích cho đời, cho người. Nhiều, nhiều lấm đếm không hết được !

Cũng trong chuyến đi dự lễ Trà Tỳ và 49 ngày của Sư Ông Khánh Anh, tôi mới được diện kiến tận mắt các Đóa Sen trong hàng cư sĩ của Sư Ông. Xin được phớt qua vài dòng về 4 Đóa Sen được trồng trên đất tuyet :

Đóa Sen Diệu Khanh : thuộc loại Sen cổ thụ, với Phật Pháp thâm sâu, tung kinh trôi chảy và tài nấu ăn múa đũa trong các khóa tu học Phật Pháp Âu Châu lên đến hàng nghìn người. Đức Phật cũng bảo rằng "**Có thực mới vực được Đạo**", nên Đóa Sen Diệu Khanh đã chế biến những bữa ăn thật ngon, rẻ và đầy chất bổ dưỡng cho mọi người đủ sức tu học trong suốt mười ngày. Chức "**Ma Ma Tổng Quản**" đang được Diệu Khanh Bà Bà nắm giữ trong suốt 3 khóa tu học.

Đóa Sen Nguyệt Chánh Chí : biệt danh là bà "**Bầu show**" Mùng Chi, từ ba chục năm nay tất cả các chương trình ca nhạc tại Âu Châu, đều do bàn tay điều khiển của đóa sen này đưa ca sĩ đến các Chùa trong những ngày lễ lớn. Có người sẽ phản đối, tại sao trong chùa lại tổ chức ca hát múa may ầm ĩ như thế ! Có hợp với giáo Pháp hay không ? Xin thưa là đúng, vì đó chỉ là phẩm phương tiện "**Trước dùng dục câu đất, sau dùng trí để nhớ**". Làm cách nào để kéo các con em lớp trẻ đến chùa nếu chỉ tụng kinh và ngồi thiền thôi ư ! Nhưng nếu trong chương trình có ghi rõ, lễ Phật Đản năm nay có 2 ca sĩ tài danh đến từ Hoa Kỳ : Như Loan và Duy Trường vào cửa tự do. Thế là các bậc cha mẹ già nua ở xa chùa vài trãm cây số sẽ được các hiếu tử đem xe chở đến tận cổng chùa.

Đóa Sen Thiện Sắc : được Sư Ông Khánh Anh truyền giới Bồ Tát, như một lực đẩy và nhân duyên được gộp phần trong chương trình trồng lúa nước cho Châu Phi để xoa đổi giảm nghèo. Cũng như được tham gia vào chương trình chống sốt rét với được liệu chiết xuất từ cây Thanh Hao hoa vàng (*Artemisia annua*). Tổng số người chết vì sốt rét tại Châu Phi nhiều hơn vì chết đói và nhiễm bệnh HIV.

Đóa Sen Diệu Như : chẳng ai xa lạ đó là Bút Nữ Trần Thị Nhật Hưng của chúng ta, chuyên gia viết bài tường thuật về những khóa tu học Phật Pháp Âu Châu. Ngòi bút cũng loi hại lắm chứ, nếu biết cách dùng sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người, như đã viết ở phần trên cô nàng hay viết bài quảng cáo cho các khóa tu. Cùng một giọng Sen nở rộ trong hô Sen của Sư Ông có thêm Đóa Sen Nguyên Hạnh, (xem tiếp trang 24)

Niệm Ân Thầy

Kính dâng Giác Linh

Hoa Thượng Thích Minh Tâm

Kính bạch Thầy,

Vừa ở Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 25 về được 2 ngày, còn mang theo niềm vui, với những gương mặt thân yêu của Quý Thầy, hơi ấm của tình bạn đang vây quanh con; không ngờ chị bạn cùng Khóa Tu Học gọi điện thoại cho biết Thầy vừa viễn tịch tại Phần Lan. Một hung tin như trong mộng làm con quá đỗi bàng hoàng !

Làm sao con có thể tin được vì con vừa tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 25 ở Turku-Finland về. Mới đó mà ! Thầy mới Khai Thị cho khóa học, cấp lớp chúng con đã được Thầy giảng dạy một buổi và hằng ngày Thầy đã đến đạo tràng thọ trai cùng Tăng Chúng; động viên cho hàng Phật tử đang hiện diện. Thầy đã vui với thành quả số Phật tử tham dự : 837 người, ngoài sự dự đoán của Ban Tổ Chức vì đường sá xa xôi và tốn kém. Vậy mà tinh thần học Phật vẫn dâng cao !

Chúng con được biết dạo này Thầy không được khỏe nên mỗi lần Thầy đến hội trường; nghe Thầy thăm hỏi vài câu, chúng con đều hoan hỷ vỗ tay chào và cảm tạ Thầy rất nồng nhiệt. Con vẫn an tâm nghĩ rằng Thầy chỉ mệt và Thầy sẽ khỏe lại như những lần trước, thế thôi. Rồi Thầy đã thăm hỏi và tặng quà cho các cháu **Đại Hoc Oanh Vũ** và còn hẹn với hàng Phật tử **Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 26** sang năm sẽ được tổ chức tại **Thụy Sĩ** nữa !

Trở về nhà. Những hình ảnh, những âm thanh của 10 ngày qua cùng các bạn đồng tu được các Chư Tôn Đức Tăng Ni dạy bảo, trao truyền giáo lý của Chư Phật vẫn còn vang vọng, đậm nét trong lòng con. Những lời thăm hỏi, nhẫn nhủ của Thầy qua micro vẫn còn vương vấn, bàng bạc trong không gian vậy mà chỉ vài ngày sau, Thầy đã vĩnh viễn ra đi !

Là con nhà Phật, con hiểu rõ sự vô thường của thế gian và biết rằng ai cũng chịu quy luật vận hành sinh tử chi phối. Nhưng trước sự mất mát quá lớn lao và đột ngột này, con vẫn

không sao tránh được sự ngậm ngùi đau xót, vẫn không ngăn được những dòng nước mắt tuôn trào !

Kính Bạch Thầy,

Trên quê hương tạm dung, con không đủ duyên lành được thường xuyên gặp gỡ và được trực tiếp nghe Thầy giảng Phật Pháp nhiều, nhưng từ nơi xa xôi này, con luôn luôn kính ngưỡng **Thầy - Người** có một đời sống tu hành thanh khiết. Đức hạnh của Thầy là tấm gương sáng cho hàng Phật tử chúng con mong cầu được noi theo. Bao nhiêu năm qua những sinh hoạt hoằng dương chánh pháp của Thầy xuyên suốt từ các nước Đông, Bắc Âu đến các tiểu bang Mỹ, Úc Châu xa xôi cùng những công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo mà Thầy đã không quản ngại vất vả khó khăn thực hiện suốt cả cuộc đời Thầy.

Phật sự đa đoan, việc đời chòng chát nhưng Thầy vẫn không một chút sờn lòng. Những việc làm đầy nhân ái không ngừng nghỉ của Thầy đã khơi dậy trong lòng chúng con trọn một lòng kính phục, một niềm biết ơn trân trọng và sâu sắc !

Nhưng thời gian có chờ đợi ai, năm tháng trôi qua, Thầy ngày một lớn tuổi, đã đến lúc lực bất tòng tâm, cộng thêm sự lo lắng cho ngôi chùa mới chưa hoàn thành đã làm cho sức khỏe của Thầy suy yếu đi rất nhiều. Tuy vậy sinh hoạt của Thầy vẫn như không thay đổi - chưa kể mỗi lần vào bệnh viện Thầy thường hay xin phép về vì nóng lòng công việc còn quá bê bối. Thầy vẫn tiếp tục con đường hoằng pháp qua những nước có người Việt sinh sống. Thầy vẫn một lòng kêu gọi đời hỏi nhân quyền cho đồng bào ruột thịt và sự tự do tín ngưỡng cho quê nhà.

Thầy ơi ! **Lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay ngạo nghễ trên nóc trường Đại học Turku** đã làm cho con quên hết nhọc nhằn đường xa khi mới bước vào trung tâm Tu học. Nơi nào có sự hiện diện của Thầy là nơi đó không thể thiếu lá cờ thân yêu này được !

Nhin từ bên ngoài, tuy có thấy Thầy gầy đi nhưng ánh mắt vẫn ấm áp, giọng nói Thầy vẫn từ tốn, ôn hòa. Thầy vẫn quan tâm đến mỗi đạo hữu, Phật tử khi có dịp gặp gỡ. Vì vậy, khi nghe tin Thầy viễn tịch, không ai khỏi bàng hoàng đau xót !

Thầy ra đi rồi ! Từ đây mỗi mùa tu học hàng năm, chúng con không

còn được chiêm ngưỡng từ nhan, và được nghe giọng nói trầm ấm của Thầy nữa ! Bằng lời nói thân mật giản dị cõi hữu ấy; Thầy đã dạy chúng con về hiếu đạo; Thầy đã dạy chúng con về bốn phật làm người, phương cách tu hành để chúng con có thể đến được bến bờ giải thoát.

Ở chùa chúng con, thỉnh thoảng mới được cái vinh hạnh thỉnh Thầy sang. Thầy đã ban cho chúng con những thời pháp tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Con còn nhớ một buổi cầu siêu được Thầy quang lâm chứng minh, tối phần cúng cơm cho các anh linh có hậu tại chùa, nghe giọng trầm buồn của Thầy trong đoạn:

Phụ mẫu ân thám chung hữu biệt

Phu thê nghĩa trọng già phán ly

Nhơn tình tự diệu đồng lâm túc

Đại hạn lai thời các tự phi.

Con không sao ngăn được lòng thương cảm, nước mắt dâng tràn ! Vâng, vạn hữu của thế gian đều do nhân duyên hợp thành. Mà đã có hợp thì phải có tan một khi duyên đã tận:

Cha mẹ ơn sâu còn có biệt

Vợ chồng nghĩa nặng cúng phân ly

Nhơn tình như thể chim chung tổ

Đại nạn, con nào con nấy bay.

Từ ngày được học Phật Pháp, dù con đã biết cuộc sống rất mỏng manh tam bợ, nhưng lần này sự ra đi của Thầy như thêm một tiếng chuông cảnh tỉnh con. Mới thấy đó rồi mất đó, chỉ trong chớp mắt, trong khoảnh khắc mọi việc đã đổi thay một cách nhanh chóng không thể nào ngờ được !

Trong sự kính thương, tiếc nuối khôn cùng; trước sự ra đi vĩnh viễn của Thầy, con xin nguyện tiếp tục trau giồi đời sống tâm linh mỗi ngày một vững tiến hơn để không phụ lòng Thầy vẫn hăng mong muốn cho các hàng đệ tử chúng con sớm thoát vòng mê muội, tìm về được với cái tâm của chính mình.

Chúng con thành kính nguyện cầu Giác linh Thầy sớm cao đăng Tây Phương Cực Lạc quốc.

Chúng con đau đớn, nghẹn ngào cúi đầu đánh lễ Thầy lần cuối !

Cúi mong Thầy từ bi chúng minh nạp thọ cho lòng chí thành của con.

Nguyễn Hanh HTD

Bản tin Ngắn thứ 1 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 - 2014 tại Schwarzsee - Thụy Sĩ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là một dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói chung.

Năm 2014 sắp đến, qua sự sắp đặt, chuẩn bị của cố Hòa Thượng Chủ Tịch, Thượng Tọa Thích Quảng Hiền tại trú xứ Thụy Sĩ đã hoan hỷ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm của Ban Tổ Chức địa phương và thời gian được ấn định từ ngày **30.06** đến ngày **10.07.2014** tại địa điểm :

Camp de Schwarzsee

Lager 119

CH 1716 Schwarzsee, Suisse

<http://www.ferienheime.ch/fr/house/detail/6>

Tel: +41(0)79.439.5215- Prive: 26.412.1124

Địa điểm này nằm trong vùng Scharzsee vùng Fribourg, có cảnh trí rất thơ mộng, hữu tình; nên cố HT Thích Minh Tâm và TT Thích Quảng Hiền đã đặt cọc **20.000Frs** để giữ chỗ cho thời điểm trên.

Ban Tổ Chức địa phương là **TT Thích Quang Hiền, Trụ Trì chùa Trí Thủ tại Bern** và các Phật tử tại địa phương đứng ra nhận nhiệm vụ tổ chức. Số điện thoại liên lạc : **+ 41.31.911.9466**, cầm tay : **+41.79.848.1656**. E.mail: chuatrithu@ymail.com.

Ban Điều Hành là Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Âu Châu gồm chư Tôn Đức trong các Tổng Vụ chịu trách nhiệm về phần vụ của mình.

Được biết trung tâm này có trên **500** giường ngủ chính thức và có thể kê thêm giường nếu học viên tăng thêm. Ngoài ra chung quanh khu trại Gia Đình Phật Tử có thể cắm trại để sinh hoạt chung cùng Giáo Hội như lâu nay. Giá tiền thuê chỗ ở (*chưa kể việc ăn uống, cúng dường và những chi phí khác*) là **75.000Frs** tương đương với **60.000€**. Tuy nhiên theo Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức địa phương Thích Quảng Hiền cho biết thì tiền học phí trọn khóa quý học viên đi tham dự một người hay nhiều người

trong 1 gia đình cũng được tính giống như những năm trước, chứ không có việc tăng giá (*mỗi học viên 150€, Gia Đình Phật Tử 120€ và Oanh Vũ (từ 4 đến 10 tuổi) 50€*). Điều mong mỏi là Quý học viên hưởng ứng thật đông đảo là Cố Hòa Thượng Chủ Tịch rất vui lòng. Vì dấu cho Ngài đã ra đi; nhưng chư Tăng Ni và Phật tử trong Giáo Hội vẫn một lòng gắn bó keo sơn như lâu nay là điều rất quý hiếm.

Chương trình cúng dường **một bao gạo** cho khóa học vẫn duy trì, nhằm bù đắp vào những thiếu sót có thể xảy ra. Do vậy Giáo Hội cũng mong mỗi Quý vị học viên không đi tham dự được cũng nên phát tâm ủng hộ mỗi bao gạo **30€** về chùa Khánh Anh hay chùa Trí Thủ hoặc ngay tại khóa tu học v.v... là điều quý giá vô cùng.

Chương trình dự định như sau :

Ngày thứ hai 30.6.14 Quý học viên tập trung về địa điểm khóa tu học.

Ngày thứ ba 01.7.14 Khai giảng

Ngày thứ tư 09.7.14 Bế giảng

Ngày thứ năm 10.7.14 Du ngoạn và giải tán.

Quý vị đi xe lửa nên mua vé trực tiếp đến nhà **gare Fribourg** và Ban Tổ Chức sẽ đón từ đây đưa vào **địa điểm khóa tu học tại Schwarzsee** chừng 30 phút xe hơi.

Quý vị ở xa đến Thụy Sĩ gồm những phi trường như : **Zürich, Genève**, sau đó cũng nên tự lấy xe lửa đi đến nhà gare Fribourg và ở đó mới

có Ban Tổ Chức địa phương đưa đón; chứ Ban Tổ Chức địa phương sẽ không đón tiếp quý vị tại các phi trường trên. Xin Quý Đạo Hữu lưu tâm cho việc này.

Đi xe cá nhân hoặc đi xe Bus ra *Ausfahrt/Exit Dundigen* rồi chạy thẳng đến **Schwarzsee** là đến địa điểm khóa tu học.

Để hỗ trợ công việc đưa đón của Ban Vận Chuyển địa phương, chùa Khánh Anh có tổ chức xe bus khởi hành từ chùa Khánh Anh (Bagnex) vào ngày thứ hai lúc 7 giờ sáng 30/6/14 và về khởi hành từ Trường học, sau cuộc di du ngoạn (Fribourg - Thụy Sỹ) lúc 13 giờ chiều thứ năm 10/7/14. Giá xe ca khứ hồi mỗi người 110€. Tặng Ni miễn phí. Xin liên lạc về chùa Khánh Anh 01.46.55.84.44, ngay từ bây giờ để lấy chỗ trước.

Từ đây đến lúc Tổ chức Khóa tu học còn thêm mấy bản tin nữa. Đây chỉ là bản tin số một xin gửi đến Quý Đạo Hữu và Quý Phật Tử xa gần để chuẩn bị đi tham gia thật đông đủ là một điều vô cùng có ý nghĩa. Kính xin Quý vị lưu tâm cho.

Nam Mô hoan hỷ tặng Bồ tát Ma ha tát.

Bagnex, ngày 27/11/2013

Chứng minh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu
Kỳ thứ 26

Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Hòa Thượng Thích Như Điển



Cố Hòa Thượng Chủ Tịch GHPGVNTN ÂC, chư Tăng và bà con Phật tử đi tìm trường cho Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 26 - 2014 tại Thụy Sỹ, chụp lưu niệm với ông Armin (gardien du Camp) 9/1/2013, trong dịp lễ An Cử Kiết Đông lần thứ 1 tại chùa Trí Thủ - Thụy Sỹ.

Bản tin Ngắn số 5,

Kết thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 25 tại Turku - Phần Lan

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lẽ ra lá thư này đã được gửi đến quý vị từ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vừa qua nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thầy lanh đạo tài ba, đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nên mọi việc đều bị ngưng đọng để lo tang lễ cho Ngài. Hôm nay tuần chung thất cũng đã xong, chúng tôi viết lá thư này để tri ân chư Tôn Đức Tăng Già cũng như tất cả quý học viên Phật Tử đã tham dự hoặc trực tiếp hay gián tiếp trong khóa tu vừa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ cho sự chậm trễ này.

Như thường lệ, Cố Hòa Thượng Chủ Tịch đảm nhận việc viết bản tin này để đưa lên báo Khánh Anh; nhưng nay Ngài đã viên tịch; nên chúng tôi thay Ngài để viết tin này và chúng tôi tin chắc rằng không thể nào giống văn phong của Ngài đã viết như những lần trước được; nhưng cũng mong rằng Ngài sẽ già hộ cho đàn hậu học có được những bước đi vững chắc để nối tiếp theo sự nghiệp hoằng pháp không mệt mỏi của Ngài suốt gần 50 năm qua tại xứ người (1967-2013).

Năm nay tổng số học viên tham dự đến từ **17 nước** khắp Âu Châu là **838 vị** : trong đó có 96 Tăng Ni và ngoài ra là Gia Đình Phật Tử cũng như Quý Đạo hữu từ xa đến. Sắp theo thứ tự ABC : **Ái Nhĩ Lan (1), Anh quốc (30), Áo quốc (7), Bỉ quốc (47), Đan Mạch (69), Đức quốc (106), Hoa Kỳ (1), Hòa Lan (19), Na Uy (20), Nga (1), Phần Lan (303), Pháp quốc (114), Thụy Điển (51), Thụy Sĩ (11), Úc Đại Lợi (1), Việt Nam (1), Ý Đại Lợi (3).** Tổng số học viên cư sĩ **742**, chia ra Nam : **237** và Nữ : **505**. Về phần chư Tăng Ni, tổng số gồm có **96** vị, chia ra : **Tăng : 56** và **Ni : 40**.

Đặc biệt phải kể là lần này số người đến bằng máy bay tại **3 phi trường Helsinki, Turku và Tampere** lên đến **500 người**, do vậy Ban Tổ Chức địa phương cũng khá vất vả khi đón đưa nhưng cuối cùng rồi cũng đã trở về lại trụ xứ của mình.

Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo, Trưởng Ban Tổ Chức địa phương đã khéo léo vận động những thanh niên, trung niên đi đến các phi trường, bến phà v.v... để đón từng học viên một về chùa Liên Tâm cũng như nơi khóa

tự học. Mỗi học viên khi lên xe đều nhận được một gói nhỏ của Ban Tổ Chức đã sắp đặt sẵn. Trong đó có một khăn ướt lau mặt, một thỏi Schocola và một cái bánh nhỏ. Ai này cũng hoan hỷ với một chặn đường xa chạy xe gần 2 tiếng đồng hồ như vậy. Nơi tổ chức khóa tu học là một ngôi trường tổng hợp cả Đại Học và trường dạy nghề, được thành phố tặng không, không phải trả tiền thuê mướn như các nước khác. Ban Tổ Chức chỉ cần trả tiền điện, nước tượng trưng và tiền dọn dẹp cho những người làm vệ sinh. Tuy nhiên số tiền chi cho tổng cộng mọi khâu của khóa tu học năm nay cũng đã lên đến con số **121.150 Euro**, trong khi đó mức tổng thu toàn khóa tu học năm nay là **100.673 Euro**.

Để có con số cụ thể chi tiết, xin mời Chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần xem qua Bản báo cáo tài chính trọn Khóa, do Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo, Trưởng Ban Tổ Chức địa phương đọc trong lễ Bế giảng chiều ngày 03/08/2013 :

Chi tại Việt Nam

Cổng mái tranh tre các loại	1.000€
Hoa khô, cỏ lau, lúa, sen khô	400€
Thùng, giỏ, xe giỏ hoa mây	100€
Áo thun các cờ 1.200 cái	1.200€
Giường xếp 800 cái (9€/cái)	7.200€
Gối nhỏ 800 cái	800€
Mền nhỏ 500 cái	500€
Thực phẩm khô	1.500€
Dụng cụ làm đậu hủ, soong...	2.000€
Vận chuyển	4.000€
Thuế	2.000€
Thuế, sách, hàng	800€
Ampli 3 bộ (9 triệu 6 bộ)	1.000€
Quà lưu niệm	300€
Bé, Tích, Lòng	1.200€
Chén dĩa các loại	2.500€
Linh tinh các khoảng chi	1.000€
Tổng Chi Việt Nam	27.500€

Chi tại Phần Lan

Chi tiêu tại Phần Lan	63.800€
Chi tiêu tại Phần Lan	28.000€
Ban Văn Phòng	480€
Vé máy bay ca sĩ Gia Huy	1.370€
Tổng Chi tại Phần Lan	93.650€

Thu

Thâu Học Phí	45.200€
Cúng dường Trai Phạn	8.048€
Cúng dường Trai Tăng	6.323€
Cúng dường Khóa Học	10.736€
Cúng dường Gạo (921 bao)	27.658€

Cúng dường Cầu an	1.121€
Cúng dường chụp hình	950€
Cúng dường Cắt tóc	637€
Tổng thu Khóa học	100.673€
Số tiền còn thiếu trong Khóa tu học 25 :	20.477€

Lễ khai mạc vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2013 có sự chứng minh của chư tôn đức khách Tăng đến từ Hoa Kỳ như Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Hòa Thượng Thích Thái Siêu và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu. Riêng Hòa Thượng Thích Quảng Ba vì bận Phật sự tại Úc Châu, nên cho tới giữa khóa Ngài mới đến. Hầu hết thành phần lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đều có mặt. Từ chư tôn đức trong các Tổng Vụ cho đến những vị khách Tăng, khách Ni đến từ các nơi cũng đã vân tập đầy đủ trong buổi lễ khai mạc hôm ấy. Về phía chánh quyền có đại diện của Bộ Văn Hóa, các vị Hiệu Trưởng và những điện văn của Tổng Thống Phần Lan và của Bộ Tôn Giáo gửi đến chúc mừng khóa tu học. Ngày hôm sau các báo chí địa phương cũng đã tường thuật rất chi tiết về khóa tu học này.

Ban tràn thiết chánh điện và bên ngoài là do những bàn tay khéo léo của Quý vị khách Tăng cũng như của Ban Tổ Chức đã gây nên ấn tượng mạnh khi học viên vào Phật Điện để lễ bái nguyện cầu. Ban Trai Soạn cũng được điều động từ Đức đến để hỗ trợ với Ban Hành Đường, Ban Vệ Sinh của địa phương và của các học viên. Tuy nhọc nhằn trong những khâu này nhưng mọi người đều hoan hỷ nói cười vui vẻ khi thi hành nhiệm vụ tự mình giao phó cho mình. Đây là một trách nhiệm tự nguyện, do vậy ai nấy cũng vui.

Tới ngày **27 tháng 7 năm 2013**

Giáo Hội có phiên họp thường niên bắt đầu từ lúc 19 giờ nhưng mãi đến 1 giờ khuya của ngày hôm sau vẫn chưa xong. Đây có lẽ là phiên họp dài nhất của Giáo Hội Âu Châu suốt trong vòng 25 năm qua. Vì lẽ Giáo Hội càng ngày càng phát triển, đồng thời nhiều vấn đề nan giải cũng theo đó mà thêm vào. Phiên họp này đã khiến cho Cố Hòa Thượng Chủ Tịch lao tâm nhọc trí không ít. Ngài ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ, không rời khỏi ghế chủ tọa, để chỉ mong mọi việc được giải quyết êm xuôi nhưng "*chiếc thuyền nan ai lái*" ấy đã chòng chành

khi mà Tăng Già có nhiều chỗ chưa đi đến việc hòa hợp. Lỗi này không tại ai cả, mà chính là khúc quanh của Giáo Hội trong hiện tại, tất cả chúng ta đều phải có bốn phận vững tay chèo, thì mới mong qua khỏi nhiều khó khăn đang vây bủa đó đây. Chữ Hòa rất cần thiết trong giai đoạn lịch sử này của Giáo Hội. Buổi chiều ngày 27 tháng 7 có buổi khai thị của Hòa Thượng Chủ tịch và đây cũng là di ngôn cuối cùng của Ngài, khi Ngài có mặt trên trần thế này suốt trong 75 năm qua. Đây là một sự mất mát rất to lớn, không có gì có thể đền bù xứng đáng được, mà môn đồ pháp quyển, Giáo Hội Âu Châu nói riêng và toàn thể các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thuộc Liên Châu nói chung đã phải chấp nhận sự vô thường nghiệt ngã này.

Thế rồi những ngày kế tiếp sau đó của khóa tu học, Ngài vẫn hiện diện; nhưng cũng đã vào ra bệnh viện 2 đến 3 lần để cho Bác Sĩ theo dõi bệnh tình. Ngày bế giảng vào lúc 15 giờ chiều ngày 3 tháng 8 Ngài có ban đạo từ. Tuy nhiên bệnh duyên đã không làm cho Ngài khỏe hơn lúc trước nên Ngài phải nhập viện lại tối hôm đó, để mấy ngày sau vào lúc 10 giờ 29 phút sáng ngày 8 tháng 8 năm 2013 Ngài đã vĩnh viễn ra đi và không một lời di chúc cũng như không một tiếng thở than. Tất cả đều bàng hoàng và xúc động, giọt lệ muôn cản ngăn nhưng mãi cứ tuồng trào... Thực là một Đại Tang cho Giáo Hội.

Chính Cố Hòa Thượng Chủ tịch muốn khuyến khích một số tình nguyện viên tại địa phương Phần Lan mới tham gia lần đầu không đóng học phí nên số thặng chi hơi cao. Tuy nhiên Hòa Thượng vẫn không cho kêu gọi quý học viên tham dự khóa tu đóng góp, mà Ngài từ tốn khuyên rằng : hãy lấy phần còn dư lại của những khóa trước để bù vào số tiền thặng chi cho khóa tu học năm nay.

Nếu không có kế hoạch ủng hộ mỗi bao gạo **30 Euro** cho khóa tu học với những người không đi tham dự được như cố Hòa Thượng Chủ tịch đã chủ trương lâu nay, thì chắc rằng con số thậm thủng còn cao hơn như thế nữa. Cứ mỗi khóa tu học như vậy nhận được riêng cho phần ủng hộ gạo này cũng trên dưới **30.000 Euro**. Có như vậy mới có thể bù đắp vào những khoản chi cao hơn. Chúng tôi nghĩ rằng: tinh thần này chúng ta vẫn cố gắng luôn duy trì, nhằm niêm ân Hòa Thượng Chủ tịch cũng như giúp cho Giáo Hội vượt qua những khó khăn trở ngại cho vấn đề tài chính về

sau này. Năm 2014 GHPGVNTNAC theo di chỉ của Cố Hòa Thượng, chúng ta sẽ **Tổ chức Khóa tu học Phật Pháp kỳ thứ 26** từ ngày **30/6** đến ngày **10/7/2014** tại **Fribourg - Thụy Sĩ** và **Thượng Tọa Thích Quảng Hiền làm Trưởng Ban Tổ Chức tại địa phương**

cũng mong đón nhận được sự tham gia đông đủ cũng như sự đóng góp công sức, tài vật của Quý Phật tử xa gần, mặc dầu Tôn Sư của chúng ta không còn hiện thế nữa nhưng ở một cõi giải thoát xa xăm kia, khi đoái mắt nhìn về phương trời Âu Châu này, chắc chắn Ngài sẽ hài lòng vì có không biết bao nhiêu hậu duệ đang tiếp nối bước chân hoằng hóa của Ngài trong suốt hơn một phần tư thế kỷ vừa qua.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu vốn là đứa con cưng của Giáo Hội nên lúc nào Giáo Hội tổ chức khóa tu học tại đâu, các Gia Đình Phật Tử đều về đó để mở khóa huấn luyện Huynh Trưởng hay trại họp ban, đồng thời mang nhân sự về giúp cho Giáo Hội phần hành sinh hoạt với các em thiếu nhi đi theo cha mẹ tham dự khóa Giáo Lý suốt trong 10 ngày như vậy. Đây cũng là một điểm son mà ít có Gia Đình Phật Tử nào trên thế giới thể hiện được rõ nét như Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu bấy lâu nay đã sát cánh cùng với Giáo Hội. Điểm son này nên cho ba khuyên tròn cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu và mong rằng tinh thần ấy vẫn luôn mãi thể hiện về sau này nữa.

Đêm văn nghệ vào tối ngày 3 tháng 8 năm 2013 vừa qua đã khép lại chương trình tu học 10 ngày của Giáo Hội qua sự đóng góp tự biên tự

diễn của các học viên; nhưng cũng thăm tình đạo vị. Đồng thời Gia Đình Phật Tử cũng đã tham gia cùng với ban nhạc trẻ đến từ Helsinki với sự đóng góp nhiệt tâm của Ca Sĩ Gia Huy đến từ Hoa Kỳ.

Đặc biệt của năm nay và cũng vốn là hoài bão của Hòa Thượng Chủ Tịch là tổ chức được khóa An Cư Kiết Hạ cho chư Tăng Ni, song song với khóa tu học của các học viên Phật Tử. Có tụng giới, Bồ Tát cho chư Tăng, Ni và Bồ Tát Giới tại gia. Có kinh hành quá đường mỗi trưa và mỗi tối trong khi học viên học tập thì toàn thể chư Tăng Ni đều tề tựu về chánh điện để trì tụng bộ kinh Pháp Hoa. Đây là một truyền thống đẹp mà chắc chắn rằng Giáo Hội sẽ luôn thực hiện điều này để tri ân bậc Thầy đã đề xuất ra. Một ngày niệm Phật trong mỗi khóa tu lâu nay vẫn luôn duy trì và âm vang niệm Phật ấy đã đánh động lòng người, dẫu cho người ấy có tu Thiền hay tu Mật. Thời công phu khuya trầm hùng, cao vút tận cõi thiêng cung đã mang lại cho nội tâm của mọi người những khoảnh khắc trầm lắng. Thật là bất khả tư nghị. Những lời giảng dạy của chư tôn đức Tăng Ni Giáo Thọ đã là kim chỉ nam cho người xuất gia cũng như người tại gia trong thời gian pháp nhược ma cường này.

Mọi việc gì trong cuộc đời này rồi cũng dễ trôi vào quên lãng nhưng tấm lòng và đức hạnh của con người cao cả thì không dễ gì mai một với gió sương, mưa nắng khác thường. Muôn vàn xin niệm ân Hòa Thượng Chủ Tịch, người đã khai đường mở lối cho toàn thể Tăng Ni cũng như tín đồ Phật Giáo Âu Châu này trên



Phòng ngủ tập thể của Quý học viên Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 26 tại Schwarzee - Thụy Sỹ, từ ngày 30/06 đến 10/07/2014.

vạn nẽo đường tràn, mang giáo lý lợi tha giải thoát của Đức Phật đi vào tận hang cùng ngõ hẻm của một kiếp nhân sinh vốn nhiều khổ đau tột luy này. Thày đã là người đặt nền móng Phật Pháp tại trời Âu này vững vàng như những Kim Tự Tháp của Ai Cập và mong rằng dấu cho có trải qua hàng ngàn năm đi chăng nữa thì thâm ân ấy càng ngày vẫn còn thấm sâu vào hơn nữa trong lòng đất tâm của mọi người con Phật khắp đó đây. Xin nguyện chúc cho chư Tôn Đức và Quý Phật Tử khắp nơi có được nhiều thăng duyên trong cuộc sống hàng ngày và cũng mong rằng mãi mãi chúng ta vẫn là những pháp lữ bến nhau để tỏ bồi cho nền đạo càng ngày càng rạng rõ thêm lên.

Tỳ Kheo Thích Như Điển

TIN TỨC

Bữa cơm Xã hội 2013

Hàng năm cứ vào giữa mùa thu khi tiết trời Paris đã trở lạnh và lá vàng bắt đầu rơi rụng thì trong lòng chúng đệ tử của Cố Hoà Thượng trụ trì và Phật tử khắp nơi đều rộn ràng và hân hoan chờ đón Bữa Cơm Xã Hội cuối năm tại Chùa Khánh Anh mới ở Evry.

Thật ra trong những năm gần đây, Bữa Cơm Xã Hội của chùa Khánh Anh không chỉ thuần nhất ý nghĩa và mục đích ban đầu của nó là gây quỹ nhằm các công tác xã hội từ thiện mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn : Đó là ngày lễ hội truyền thống không thể thiếu vắng trong sinh hoạt của chùa Khánh Anh và mục đích BCXH còn là góp phần gây quỹ xây cất ngôi chùa mới ở Evry để theo như chương trình là vào giữa năm 2015 chùa Khánh Anh mới Evry sẽ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động.

Cũng như năm rồi, mục tiêu nhắm đến của Bữa Cơm Xã Hội 2013 là gây quỹ gắn hệ thống Cửa chống lửa (*compe-feu*) theo đúng "**"normes"** của công ty bảo hiểm Veritas đề ra.

Năm nay Bữa Cơm Xã Hội được tổ chức vào ngày 27-10-2013. Ngày này đã được Cố Hoà Thượng trụ trì chọn cách đây gần 6 tháng về trước. Ngài đã kết hợp BCXH đúng vào dịp lễ Các Thánh (*Toussaints*) để Phật tử và bà con đồng hương có thể về chùa tham dự lễ cầu siêu lúc 10h30 sáng và thăm viếng tro cốt của thân nhân đã được thờ trong tháp Địa Tạng, sau đó tham dự Bữa Cơm Xã Hội, xem văn nghệ và số số Tombola tại giáng đường chùa. Đặc biệt bà con đồng

hương "**"không bao giờ quên"** xuống tầng trệt để "**"thỉnh"** các món ăn chay độc đáo do quý Phật tử chùa Khánh Anh phát hành gây quỹ.

Theo thống kê kiểu "**"Việt Nam"** ta, số người tham dự BCXH trên 800 người. Nếu tính thêm chư tôn Thiền đức quang lâm chứng minh, khích lệ và quý vị khách mời cộng thêm quý bà con đến viếng chùa và để "**"thỉnh"** các món ăn chay (*nhưng không tham dự BCXH*) cùng với các ban làm việc cho BCXH thì ngày chủ nhật 27-10-2013 có khoảng trên ngàn người. Mặc dù trước đó chùa đã gấp rất nhiều chuồng duyên và khó khăn về cơ sở vật chất (*chùa chưa đủ điều kiện để sinh hoạt...*) gần như bế tắc, nhưng với gia hộ của Chư Phật, của Giác linh Cố Hòa Thượng trụ trì, sự quyết tâm của hàng Tứ chúng đệ tử và đặc biệt với sự hỗ trợ của Chính quyền thành phố Evry, BCXH vẫn được tiến hành một cách "**"thuận buồm, xuôi gió"**.

Sau đây là bảng tổng kết tài chánh:

Bán vé : 838 vé x 20€ = **16.760€00**

Üng hộ Bữa cơm (*tại chỗ noi các thùng phước sương*) = **5.244€00**

Üng hộ Bữa cơm
(qua sổ phiếu gởi về) = **26.062€00**

Quỹ xổ số Tombola = **4.723€00**

Các quầy phát hành
thức ăn, gây quỹ = **12.030€00**

Tổng thu = **64.819€00**

Tổng chi = **7.831€33**

Còn lại cúng vào quỹ
hoàn tất chùa KA = **56.987€67**

Số tiền Bữa cơm xã hội còn lại
cúng vào quỹ xây chùa là: **56.987€67**

Để kết thúc phần tin tức BCXH, xin kính lập lại lời cảm tạ của Cố Hoà Thượng trụ trì nhân dịp BCXH 2012 : "**"Chúng tôi xin chân thành cảm tạ công đức của các ban làm việc nhất là Ban Trai soạn đã phải chuẩn bị hai ba tuần trước. Các Ban vận động bán vé, quý vị ủng hộ Tombola cùng các Ban vận chuyển, tiếp tân, trật tự đã làm**

việc tận tụy, nghiêm túc để có được kết quả mong muốn. Xin cầu nguyện Tam Bảo chúng minh gia hộ cho quý vị vạn sự cát tường, tâm bồ đề bền chặt. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý Phật tử, bà con đồng hương đã ủng hộ BCXH trong những năm qua và có mặt ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể Quý vị thân tâm thường an lạc"./.

DIRECTEUR/ÉDITEUR ET ADRESSE DU PÉRIODIQUE

Vénérable Thich Tanh Thiet

14 Ave Henri Barbusse - 92220 Bagneux

Nom/adresse de l'Imprimeur : R.P.N,

36-40 bd Robert Schuman-93190 Livry Gargan

Tél : 01 49 36 26 73 - Fax : 01 49 36 26 89

Prix d'abonnement trimestriel au numéro :

2€50 (10€ par an)

SOMMAIRE DU PÉRIODIQUE (SƠ LƯỢC BẢN TIN)

01/2014 No.98 :

* Le Grand Honoré Surhomme a disparu; par Phu Van pp 1-2

* Souvenirs du voyage en Finlande avec le Maître Minh Tâm; par Bich Xuan pp 3-7

* Quelques lignes confiées au Père des Lumières venant de quitter - Le Vénérable Supérieur Thich Minh Tâm, - Maître Principal de la pagode Khanh Anh, Président de la Congrégation Bouddhiste Vietnamienne Unifiée d'Europe; par Ven Thich Quang Ba pp 8-10

* "La tunique Ca Sa pleine de brouillards et de vents"; par Ven Thich Bao Lac pp 11-13

* "Mais où est l'ombre de la robe brune"; par Ven Thich Nu Giac Anh p 14

* Dons contribués pour la cérémonie de la Piété Filiale; p 15

* Coupons de dons pour la cérémonie du Bouddha de médecine p 16

* Fiche d'inscription à la cérémonie de pour la Sérenité et le Salut de famille - la prière pour la dissolution du mauvais karma du jour de l'an du Cheval; p 17

* Contributions aux Trois Joyaux - Dons et offrandes divers; p 18

* Jour de Retour à la Source - la 7e Commémoration des ancêtres Grands Maîtres du 28 au 29 septembre 2013 à la pagode Co Lam; par Ven Thich Minh Tu pp 19-22

* "Venir, partir simplement..."; par Thich Hanh Thuc pp 23-24

* "Grand Maître Khanh Anh dans mes souvenirs"; par Thiên Gioi pp 25-26

* "Merci Maître"; par Nguyễn Hạnh; p 27

* 1er Communiqué du 26e Séminaire Bouddhiste Européen en 2014 à Fribourg - Suisse; p 28

* Communiqué N° 5 - compte rendu du 25e Séminaire Bouddhiste Européen à Turku - Finlande; pp 29-30

* Nouvelles bouddhistes - Progression de la construction de la pagode à Evry p 31

* Programme du nouvel an (*le Têt*) - Année du Cheval (2014) à la pagode Khanh Anh de Bagneux; p 32.

PUBLICATION (TRIMESTRIELLE) KHANH ANH

BULLETIN ADHÉSION/ABONNEMENT

(Adhésion Khanh Anh : 10€/par an) (Abonnement Khanh Anh : 10€/par an)

NOM :

ADRESSE :

Adhésion seule :

Abonnement à Khanh Anh (14) :

Adhésion + Abonnement à Khanh Anh (9) :

(Chèque payable à l'ordre de : Pagode Khanh Anh)

PÉRIODIQUE

Khánh Anh

14 Av Henri Barbusse
92220 Bagneux -France
Tél : 01.46.55.84.44
Fax : 01.47.35.59.08
www.khanhanh.fr
E-mail : khanhanh@free.fr

Đổi địa chỉ xin cho biết địa chỉ mới

2014 Tết Giáp Ngọ

Bên trong
có tặng lịch
12 tháng.

tại Chùa Khánh Anh (Bagnoux, Pháp)

- Thứ năm 30/01/14 (30 Tết) : 24 giờ 00 : **LỄ ĐÓN GIAO THỪA.**
- Thứ sáu 31/01/14 (Mùng 1 Tết) : 11 giờ 00 : Cúng Phật - Lễ Tết Nguyên Đán và cúng chư tiên linh.
: 15 giờ 00 : **Khóa lê Phổ Môn.**
- Thứ bảy 01/02/14 (Mùng 2 Tết) : 15 giờ 00 : **Khóa lê Phổ Môn.**
- Chủ nhật 02/02/14 (Mùng 3 Tết) : 11 giờ 00 : Cúng Phật - Lễ Cầu an Đầu năm và Cầu siêu hàng tuần,
14 giờ 00 : **Văn Nghệ Mừng Xuân.**
: 15 giờ 00 : **Khóa lê Phổ Môn.**
- Chủ nhật 09/02/14 (Mùng 10 Tết) : 11 giờ 00 : Cúng Phật - Lễ Cầu an Đầu năm và Cầu siêu hàng tuần,
: 15 giờ 00 : **Lễ Khai Đàn Được Sư, đọc danh sách Cầu an Giải hạn.**

(từ thứ hai 10/02 đến thứ bảy 15/02/14, mỗi ngày lúc 15 giờ có tụng kinh Được Sư tại chùa Khánh Anh Bagnoux)

- Thứ sáu 14/02/14 (Rằm tháng giêng) : 11 giờ 00 : Cúng Phật - **LỄ THƯỢNG NGUYÊN** cầu an đầu năm
và đọc danh sách hương linh Hậu có yêu cầu.
- Chủ nhật 16/02/14 (17 tháng giêng) : 10 giờ 30 : Cúng Phật - **LỄ THƯỢNG NGUYÊN** Cầu an Giải hạn.
: 11 giờ 00 : **Đọc danh sách Cầu an Giải hạn và Cầu siêu hương linh Hậu có yêu cầu**
: 12 giờ 15 : Cúng tiến chư Tiên linh.
: 15 giờ 00 : **KHÓA LÊ QUY Y TAM BẢO.**
: 17 giờ 00 : **Thí Thực Cô Hòn.** (Chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

* Xin quý vị điền vào giấy Cầu an Giải Hạn, rồi gởi về chùa để đọc trong dịp lễ Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

**Những thân nhân yêu cầu đọc tên hương linh "Hậu" trong Khóa lê 10 giờ 30
trưa ngày Rằm tức chủ nhật 16/02/2014, với sự hiện diện của mình nên gởi
phiếu hồi đáp (coupon de réponse) về chùa Khánh Anh trước ngày 11/02/2014.**

Xin lưu ý : Tất cả danh sách hương linh "Hậu" không có thân nhân yêu cầu sẽ được phục nguyện từ thứ
hai (10/2) cho đến thứ bảy (15/2/14) trong thời gian Đàn tràng Được Sư tại chùa Khánh Anh.

**Quý vị phát nguyện Quy-Y Tam-Bảo, xin liên lạc về chùa để
ghi danh và có mặt tại chùa 14 giờ ngày chủ nhật 16/02/2014.**

Lịch Tử vi và Treo tường 2014 Giáp Ngọ

phát hành tại chùa Khánh Anh hay gởi đến nhà của quý vị hoặc gởi biếu người thân vào dịp Tết 2014.

Sắp đến Tết Giáp Ngọ 2014

Bánh Tét (lớn 1kg: 11 Âu kim, nhỏ 700g: 8 Âu kim). **Bánh Chung** (lớn 1kg: 10 Âu kim, nhỏ 600g: 7 Âu kim).
(gởi bánh đến nhà + tiền cước 1kg 7 Âu kim, 2kg 9 Âu kim, 3kg 10 Âu kim, 5kg 12 Âu kim, 7kg 14 Âu kim).