

## PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT Thứ 2 ( Thi Hoá, NT)

21/ Con đường sinh tử nổi trôi  
Đều do phóng dật xa rời tánh linh  
Không buông lung thoát tử sinh  
Sống mà phóng dật thân sinh thán năm.

22/ Biết rõ nguồn gốc thẳng trâm  
An vui người trí kèm tâm ý mình  
Hoan hỉ trong cõi thánh minh  
Do không phóng dật sóng tình lặng yên.

23/ Chuyên tu thiền định diệu huyền  
Khai nguồn trí tuệ nhập miền vô dư  
Tĩnh cần quán chiếu văn tự,  
Người trí tự tại an cư niết bàn.

24/ Con đường bát chánh thanh thang  
Mỗi ngày tỉnh thức tâm an, ý hoà  
Sống phạm hạnh không bồn ba  
Vườn tâm hoa tuệ lan xa hương người.

25/ Cho dù bão lũ cuốn trôi  
Nhưng hải đảo vững một ngôi bảo toà  
Khéo điều ngự giữa phong ba  
An nhiên, vững chãi xứng là hiền nhân.

26/ Khác xa kẻ nhiễm phong trần  
Si mê đắm trước lụy thân hại đời  
Người trí quyết chẳng buông lời  
Giữ gìn báu vật rạng ngời niềm tin.

27/ Trần gian bảy nổi ba chìm  
Ngựa hoang rong ruổi phải tìm lối ra  
Hỷ lạc, thiền đình ấu xa  
Thiền sư an dưỡng thẳng hoa pháp màu.

28/ Như lên tận đỉnh non cao  
Ngườii trí nhìn xuống xôo xao bụi trần  
Chúng mê tham chấp tấm thân  
Buông lung thoả dục là nhân khổ sầu  
Hiền thánh như ánh trắng sao  
Thương quần sanh mãi một màu vô minh.

29/ Dù trong giữa chốn hữu tình  
Như con tuấn mã hành trình không ngại  
Bỏ sau lãng tử rong chơi  
Xóm làng say ngủ, sống đời tự do.

30/ Đạt ngôi thiên chủ ai cho  
Nhờ sức tinh tấn vượt bờ thế gian  
Tán dương hạnh đức muôn ngàn  
Đáng chê trách kẻ giữa đàng buông lơ.

31/ Một khi phát chí đại hùng  
Giới đủ đã thọ, buông lung xa lìa  
Như ngọn lửa cháy hùng kia  
Đốt ta ràng buộc râu ria thế trần.

32/ Đã làm khát sĩ khinh thân  
Vẫn sợ phóng dật, là nhân đoạ đày  
Sống trong tịnh cảnh vui thay!  
Trăng thanh gió mát tháng ngày thông dong.