



Hình Tu Viện Viên Quang

Phật-Lịch 2558

VĀNG VỌNG NGUỒN THƯƠNG

THÍCH-TÂM-CHÂU

PHẬT-LỊCH 2558

30.08.2014

VĀNG VỌNG NGUỒN THƯƠNG



THÍCH-TÂM-CHÂU

TU-VIỆN VIÊN-QUANG

1038-1044 Galway Lane

Clover, S.C, 29710, U.S.A

Tel: 803-222-6629

Phật-Lịch 2558

30.08.2014

VANG VỌNG
NGUỒN THƯƠNG

THÍCH-TÂM-CHÂU



TU-VIỆN VIÊN-QUANG
1038-1044 Galway Lane
Clover, S.C.29710, U.S.A.
(803) 222.6629



Trưởng-Lão Thích-Tâm-Châu

Hòa-Thượng



*Thích-Tâm-Châu sinh trong
nhà họ Đoàn năm 1921 tại
Ninh-Bình, Bắc-phân, Việt-
Nam. Ngài nhập đạo năm
11 tuổi. Qua những năm
tháng tu học, lên các giới phẩm:
Sa-Di, Tỳ-Khưu, Bồ-Tát, Ngài đã đảm đương nhiều chức
vụ trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam và thế-giới, như:
Thành-viên sáng-lập Tổng-Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại
Huế năm 1951. Ủy viên Nghi-Lễ, Hội-Đồng Trị-sự Tổng-
Hội Phật-Giáo Việt-Nam năm 1951. Phó-Chủ-Tịch Hội-
Đồng Trị-sự Giáo-Hội Tăng-Già Toàn Quốc Việt-Nam
năm 1952. Chủ-Tịch Giáo-Hội Tăng-Già Bắc-Việt tại
Miền Nam năm 1955. Phó-Hội-Chủ Tổng-Hội Phật-Giáo
Việt-Nam năm 1956. Chủ-Tịch Ủy-Ban liên Phái Phật-
Giáo Chống Phim Sakya, đầu năm 1963. Chủ-Tịch Ủy-
Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật-Giáo tháng 5 năm 1963.
Viện-Trưởng Viện Hóa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-
Nam Thống-Nhất năm 1964. Sáng-lập-viên kiêm Phó-
Chủ-Tịch Giáo-Hội Phật-Giáo Tăng-Già Thế-Giới năm
1966. Chủ-Tịch Hội Phật-Giáo Phụng-Sự Xã-Hội Thế-*

Giới năm 1969. Chủ-Tịch Hội Phật-Giáo Liên-Hiệp Thế-Giới năm 1970 (tại Hán-Thành, Nam-Cao-Ly). Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Tăng-Già Việt-Nam Trên Quốc-Tế (1979-1984). Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới từ năm 1984. Đệ nhất thành-viên Hội Đồng Trưởng-Lão Giáo-Hội Tăng-Già Thế-Giới từ năm 1989. Ngài đã trao-cá-tác và soạn dịch một số văn, thơ, kinh, luận, như: Đường Vào Cửa Phật (1952), Đạo Phật với Con Người (1953), Bước Đầu Học Phật (1958), Phật-Học Chính-Cương, Phát Bồ-Đề-Tâm, Kinh Đại-Niết-Bàn, Kinh Tâm Địa-Quán, Thiền-Lâm Bảo-Huấn, Nét Tinh-Thần, Tịnh-Minh Thi-Cảo, Nhân-Duyên Tâm Luận, Bồ-Đề-Tâm Ly-Tướng-Luận, Du-Già-Sư-Địa Luận-Thích, Cảnh Hoa Tâm, Tịnh Mộng Đời v.v... Ngài tận tâm phục-vụ trong tinh-thần Quốc-gia, Dân-tộc, Đạo-pháp và Xã hội.

*Đệ-tử tại gia Bồ-Tát-giới Giác-Viên
Kính lược ghi.*



Vang Vọng Nguồn Thương

VANG VỌNG NGUỒN THƯƠNG

Tử vô thủy, dòng thời gian xuôi chảy,
Cuốn hút theo nhân quả luật vô thường.
Tâm từ bi, vang vọng đáy nguồn thương,
Căng buồm trí lướt trên đường hóa độ.

Nhin nhân thế, bóng câu qua cửa sổ,
Bả lợi danh tài sắc mải đua tranh.
Màn vô minh tham ái bủa vây thành,
Một niêm xả, hương tâm về an lạc.

Lũ chim biển đứng nhìn nhau ngơ ngác,
Bắc băng dương, tuyết tan, nước ngập tràn.
Đất nóng lên, khí ô nhiễm ngút ngàn,
Ngưng tham vọng phát minh nhiều cơ khí.

Nạn nhân mãn, nạn cơ hàn, cần chuẩn bị,
Tự chế mình và san sẻ với tha nhân.
Biết thương yêu, dùm bọc, nghĩa hợp quần,
Biết lẽ sống cùng chung sinh-lực sống.



Vang Vọng Nguồn Thương

Bao bao năm, chiến tranh gây bi-thống,
Trái đất này và cả Việt-Nam kia.
Có chiến tranh là có sự chia lìa,
Dem “vô ngã” xóa tan tâm “hiềm hận”.

Kiếp nhân sinh, ai ai cùng một bận,
Có sinh rồi, lại có tử như nhau.
Dù đao-tình, thân-thích, trước hay sau,
Xin vĩnh biệt, cao thăng là tâm nguyện.

Là tu-sĩ, cuộc đời coi như huyễn,
Chí xuất trần, lục hòa kính đeo mang.
Đạo và đời, hiện ảnh-tượng kinh-hoàng,
Xin nhận-thức, xin nghiêng vai gánh vác.

Đời ác-trược, biết đời, không tạo tác,
Cho nguồn thương tuôn chảy khắp nơi nơi.
Cho cỏ cây, muôn vật được xinh tươi,
Cho cuộc sống con người thêm ý nghĩa.

Tu-viên Viên-Quang,
Xuân Giáp-Ngọ (2014)
Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

NGUỒN ĐẠO TUÔN TRÀN

*Non thiêng mây tỏa nơi nơi,
Khí thanh hòa dịu rạng ngời không-gian.
Tịnh-minh nguồn đạo tuôn tràn,
Hương sen ánh hiện ánh vàng Như-lai.*

*An vui thăm đượm muôn loài,
Sóng im than thở, vang cười nhởn nhơ.
Khung trời hạt nắng gieo thơ,
Trăng đem mong đẹp xóa mờ khổ đau.*

*Chim ca ríu-rít tan sầu,
Lũy lững hoa nở sắc màu xinh tươi.
Rung rinh vang dội đất trời,
Lung-linh cành sắc suối đồi reo vui.*

*Chân-như ngôi báu tuyệt vời,
Sắc, không một thể, muôn đổi an nhiên.
Đến, đi tự tại vô duyên,
Niết-bàn giải thoát, bình yên, thanh-nhàn.*

Tu-viỆn ViÊn-Quang : 28.10.2013



Vang Vọng Nguồn Thương

BÀI THƠ VÔ ĐỀ

*Thân tặng Thiền-sư Xán-Nhiên
Ngày 10.1.2014*

*Một buổi chiều Đông lạnh thấy mồ,
Xán-Nhiên Thiền-khách bước chân vô.
Viên-Quang một trận cười vô tận,
Ba cõi là đây, trọn hải hồ !
Nhất niêm hư vô !*

Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

HƯƠNG NHŨ CHÂN HOA

Sữa thơm hương nhũ
Hoa thực chân hoa.
Rải bóng Phật-dà,
Điu mắt gần xa.

Sinh chung trong cõi Sa-Bà,
Khổ đau rợp đất, lệ nhòa mờ trăng.

Tiếng gọi sông Hằng,
Gió Từ vinh thăng.
Phật phơ khắp nẻo,
Sương gió dãi dằng.

Sắc, tâm đôi ngả cân bằng,
Nụ cười hé nở, bản năng reo hòa.



Vang Vọng Nguồn Thương

*Một niềm vị tha,
Người cũng là ta.
Nước mắt, máu đổ,
Vô ngại! Xót xa!*

*Màn đêm nhấp nháńh ngân-hà,
Tâm-linh siêu thoát, thăng hoa cuộć đời.*

*Giác mộng chơi voi,
Lợi danh tả tối.
Vô minh thanh sạch,
Chân-lý sáng ngời.*

*Thênh thanh đường Giác tuyệt vời,
An nhiên tự tại chân trời Vô Sinh.*

*Tu-viên Viên-Quang
Mùa giá lạnh : 06.1.2014
Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

VÀNG VẶC THIÊN QUANG

*Giọt nắng Bình-Dương đậm cát vàng,
Phong quang an-tinh hiện Thiên-Quang.
Chân hoa duyên cũ nay bừng nở,
Cánh giới reo vui bước mở mang.*

*Hoa mỹ tam quan khéo dựng xây,
Tăng-sinh dòng Tuệ hợp sum vầy.
Bốn phương mưa pháp niêm hoan lạc,
Thiên tín tin theo khắp đó đây.*

*Trí thức, bình dân với đạo đồi,
Bước chân hóa đạo trái muôn nơi.
Tình thương, hiểu biết, chung dòng sống,
Một tấm lòng trong, một mẫu người.*



Vang Vọng Nguồn Thương

Dù là thành thị với thôn quê,
Vì pháp gian lao chẳng ngại vê.
Hóa giải vô minh, bồi tuệ-giác,
Viên dung sự lý thoát lầm mê.

Phật-sư lan sang cả nước ngoài,
Chung lo nền đạo của tương lai.
Hòa đồng hiểu biết cùng xây dựng,
Ánh Đạo Vàng tươi một bản hoài.

Vầng vắc Thiên-Quang giữa thế-gian,
Đạo tâm, thực-đức khó ai bàn.
Tử bi hỷ xả luôn làm trọn,
Mọi sự như nhiên được vẹn toàn.

Tu-viên Viên-Quang
Mùa giá lạnh : 07.1.2014
Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

CẢM NIỆM ÂN SƯ

*Ngưỡng niệm từ dung liếu thế-gian,
Đan tâm viễn vọng nhật quang hàn.
Kim-Liên kỵ tải lao tư tưởng,
Bảo huấn trùng tuyêն thẩm phế can.
Thạc-đức dao quan an quốc tố,
Đại-nhân chiếu giám chỉnh Tăng-đoàn.
Xuất trần thương-sĩ hoàn chán-mệnh,
Cung nguyện như nhiên nhập niết-bàn.*

*Đệ tử Thích-Tâm-Châu
Khể thủ
Tu-viên Viên-Quang : 29.10.2013*



Vang Vọng Nguồn Thương

感念恩師

仰念慈容了世間
丹心遠望日光寒
金蓮幾載勞思想
寶訓重宣瀋肺肝
碩德遙觀安國祚
大人照鑑整僧團
出塵上士完真命
恭願如然入涅槃

弟子釋心珠

稽首



Vang Vọng Nguồn Thương

*Nhớ bóng Từ-Dung khuất thế-gian,
Lòng trong, xa vọng, lạnh tuôn tràn!
Chùa Đồng, răn dạy mòn hơi sức,
Lời ngọc, rèn tôi thấm phổi gan.
Thạc-đức thầm soi, yên đất tổ,
Đại-nhân thấu rõ, chỉnh Tăng-đoàn.
Vẹn tròn chân-mệnh, Người Siêu Việt,
Cung nguyện an nhiên cảnh Niết-bàn.*

*Đệ-tử Thích-Tâm-Châu
Cúi đầu kính lạy*



Vang Vọng Nguồn Thương

**CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ TỔ-SƯ
thượng ĐỨC hạ NHUẬN**

*Đồng-Dắc, Kim-Liên bậc xuất trần,
Đạo cao, đức trọng đấng siêu-luân.
Trang nghiêm thân-tướng gương vô ngại,
Quảng bá tâm-tư trí bạt quần.
Vì đạo o, vì đời vui dân bước,
Thương dân, thương nước tiếc gì thân.
Từ bi hỷ xả lưu truyền mãi,
Đồng-Dắc, Kim-Liên bậc xuất trần.*

30.10.2013



Vang Vọng Nguồn Thương

VÔ ĐỀ

*Non thiêng mây tỏa rông,
Thanh-khí ngợp không-gian.
Nguồn đạo len tinh-lặng,
Sen thơm hiện ánh vàng.*

*Cỏ cây tàn lá dịu,
Sóng nước ngưng thở than.
Hạt nắng hòa hương sắc,
Trăng lên mộng mị tan.*

*Lúu lo vui hội mới,
Chúm chím hoa nở ran.
Tỉnh thức trời đất chuyển,
Rung-rinh lồng suối ngàn.*

*Pháp-tính như như thi,
Sắc, không một thể nhàn.
Đến, đi trong một niêm,
Niết-bàn đợi-bình-an.

Tu-viên Viên-Quang,
Mùa lá rụng năm Quý-Tỵ-2013*



Vang Vọng Nguồn Thương

AI BIẾT CHĂNG AI ?

*Ai biết chăng ai, đất nước mình ?
Thiên tai, nhân họa, lấm điêu-linh.
Tự do, dân chủ, nhân quyền vắng,
Bóc lột, tham ô, bão lụt hành !*

*Triệu người như một, một tâm đong,
Quyết chọn cho mình lẽ sống chung.
Độc lập, tự do chân-hạnh-phúc,
Thoát vòng cõng sản, thoát cùm gông.*

Mùa Đông, năm 2002



Vang Vọng Nguồn Thương

HẠNH-PHÚC LÂU DÀI

Kính tặng

Nhà hàng Vinh-Lạc

*Tâm-thành làm phúc đῖ từ lâu,
Không quản công lao lúc khó, giầu.
Mong muốn muôn người đều hỷ-lạc,
Chung xây hạnh-phúc mãi dài lâu.*

*Lời Phật dạy răn đáng nghĩ lường,
Dấu xưa nhân quả sáng như gương.
Nơi đây Vinh-Lạc đợi vinh-lạc,
Mãi mãi an vui, mãi cát tường.*

*Melbourne, ngày 30.11.2003
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

遇故知
今天遇故知
相得不思議
佛法綿長在
眾生安樂期

NGỘ CỐ TRI

*Kim thiên ngộ cố tri,
Tương đắc bất tư nghỉ.
Phật pháp miên trường tại,
Chúng sinh an lạc kỳ.*

*Ngày nay gặp lại cố tri,
Đồng tâm hợp chí không chi nghĩ bàn.
Pháp mâu lưu mãi thế gian,
Mong an vui lại muôn vàn chúng sinh.*

*Úc-Châu : Tháng 12 năm 1992
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

TUYẾT NỞ REO VUI

*Cuối năm, xứ lạnh thấy hơi buồn,
Tranh nhớ quê hương ngắn lệ tuôn !
Tuyết nở reo vui cùng gió lồng,
Giao-Thừa nhộn nhịp ánh sao buông.*

Xuân Nhâm-Ngọ (27.2.2002)



Vang Vọng Nguồn Thương

NHỚ VỀ VU-LAN

*Vu-Lan thăng-hội trở về dây,
Nhớ đến ơn sâu với nghĩa dây.
Một nén tâm-hương lồng pháp-tính,
Chân linh siêu thoát, hiện vui vầy.*

*Vang vọng trên bao pháp-hội nay,
Lời Vàng soi tỏ nghĩa với dây.
Công ơn cha mẹ như non biển
Biển rộng, non cao khó sánh天涯.*

*Làm tròn thiên-chức tuyệt suy lưỡng.
Đâu quản nhọc nhằn tấm gió sương.
Vui vẻ, lớn khôn, nên sự nghiệp,
Sum vầy gia thất, tựa thiên đường !*



Vang Vọng Nguồn Thương

*Con vẫn là con biết báo đền,
Thời gian, hoàn cảnh vẫn không quên.
Nhu cầu thường dụng dâng đầy đủ,
Hiểu đạo, siêng tu sạch não phiền.*

*Gương xưa hiếu-hạnh Mục-kiền-liên,
Thoát tục, luôn thương nhớ mẹ hiền.
Một bát cơm dâng, tràn lệ ngọc,
Đức Tăng như biển, thoát tiền khen.*

*Ngày vui Tăng-chúng mãn an cư,
Ngày của mười phương rải đức từ.
Một niêm chí thành, không biệt niêm,
Âm dương lợi lạc, phúc thường dư.*

*Vu-Lan năm Giáp-Thân (2004)
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

ĐÀO DUYÊN

*Đạo duyên có tự bao giờ,
Hoa tâm bừng nở là cơ hội lành.
Tạm chung trong cõi nhân sinh,
Đạo cao, nghĩa cả tận tình lo toan.
Cảm chí khổ cực gian nan,
Thân tâm an lạc, niết-bàn là đây !*

Vancouver : 29.8.2005



Vang Vọng Nguồn Thương

福業
一切利他人
心中好養神
清平花草潤
大地播祥雲

PHÚC-NGHỆP

*Nhất thiết lợi tha nhân,
Tâm trung hảo dưỡng thân.
Thanh bình hoa thảo nhuận,
Đại địa bá tường vân.*

*Mọi sự đều mong lợi tối người,
Tinh thần thanh thoát dạ vui tươi.
Cỏ hoa tươi nhuận, thanh bình lại,
Bóng dáng mây lành khắp mọi nơi.*

*Phật-Quang, Úc : 08.01.2003
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

XUÂN MỚI

*Xuân mới cầu mong cảnh thái bình,
Đời thêm tươi sáng, đạo quang vinh.
Nghèo cùng, khổng bố không còn nữa,
Nhân loại an vui, mọi sự thành.*

*Xuân Quý-Mùi (2003)
Hòa-Thương Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

TAO DUYÊN CÔNG ĐỨC

*Cảm niết ngày an vị Tôn tượng
chùa Chân-Quang, Vancouver,
ngày 19.10.2003*

*Cảnh giới Chân-Quang rợp bóng hoa,
Cung nghinh tôn-tượng ngự lên tòa.
Tình thương, trí sáng lan tràn khắp,
Muôn loại an vui hưởng thái hòa.*

*Một niết tâm thành của thập phƯƠng,
Tạo duyên công đức phúc khôn lường.
Nguyễn cầu sinh tử luân hồi sạch,
Cùng chứng Vô sinh, nhập thể thường.*

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

CẢNH CHÂN-QUANG

Mười tám năm qua ở chốn này *
Đạo Vàng lõe hiện dịu niêm tây.
Buồn đau để lại lòng quê cũ,
Một chút niềm tin gắng dựng xây.

Phước-Long cảnh cũ rủi phân đôi **
Ngao ngán bơ vơ dạ ngậm ngùi.
Duyên đao từ lâu nay gấp gỡ ***
Gió xuân đầm ấm mọi nhà vui.

Hoa đạo Chân-Quang tỏa ngát hương,
Muôn tim bừng tỉnh mong can-trường.
Đượm nhuần mưa pháp tan phiền luy,
Chung sức chung lòng quyết xiển dương.



Vang Vọng Nguồn Thương

Dấu cũ tiêu sơ lảng vắng xa,
Tam tôn kim-tượng ngự cao tòa.
Đối liên, cửa vồng vàng son tỏa,
Hóa Phật vân lai nở sắc hoa.

Một tòa phạm-vũ đứng hiên ngang,
Bảng hiệu Chân-Quang nét chữ vàng.
Xe cộ vút qua nhìn thăng cảnh,
Lòng dâng hoan hỷ. Cảnh huy hoàng !

Vui buồn thế sự bỏ ngoài tai !
Tâm với tâm đồng hướng bão-dài !
Vững dạ vun trồng tròn phúc-nghiệp,
Thung dung vượt thoát cảnh trần ai !

Vancouver, ngày 19.10.2003

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
cảm niêm

* 1985-2003, người Việt tỵ nạn Cộng-sản tại Vancouver, xây dựng chùa Chân-Quang.

** Vài năm trước, đã có ngôi chùa Phước-Long, bị vô minh chia rẽ, kiện tụng, làm tan mây.

*** Gặp Hòa-Thượng Tâm-Châu vào mùa xuân năm 1985.



Vang Vọng Nguồn Thương

MÙNG TUỔI THỌ

Lễ khánh thọ tại chùa Chân-Quang

Ngày 25 tháng 10 năm 2003

Ánh sáng thời gian chảng đợi người,
Hình dung nước chảy, dáng hoa trôi.
Mướt xanh thuở nọ đầu son trẻ,
Phơ phất ngày qua bắc điểm rồi.

Sinh, già, bệnh, tử có quan chi !
Lưu lại nguồn tâm vượt thế-thì.
Hiểu biết, tình thương vui sống đạo,
Thiện-nhân, thiện-quả đáng làm ghi !

Biển rộng, non cao ơn mẹ cha,
Đồng lòng xây dựng rạng danh nhà.
Vâng lời giáo-huấn tròn thiên-chức,
Săn sóc chăm lo cẩn tuổi già.



Vang Vọng Nguồn Thương

*Cao tuổi bao nhiêu thương bấy nhiêu,
Cháu con, mong mỏi được muôn điều.
Vẻ vang gia-nghiệp, chung hòa hiếu,
Tâm niệm an nhiên bóng xế chiêu !*

*Thọ-tinh soi sáng cảnh trần-gian,
Kinh-nghiệm, tinh hoa khó nghĩ bàn !
Trọng kính, cầu mong tăng phúc thọ,
Phúc như Đông-hải, thọ Nam-san.*

*Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
kính mừng*



Vang Vọng Nguồn Thương

CON PHẬT TUỔI GIÀ

*Mừng lễ Khánh Thọ các Phật-Tử
Cao Niên chùa Chân-Quang,
Vancouver, ngày 25.10.2003*

*Thời-quang lặng lẽ trôi qua,
Tuổi thanh-xuân ấy nhuộm pha vô thường.
Những đâu sự nghiệp, mỗi giềng,
Những đâu dãi nắng dâm sương cho đời.
Những đâu vui dậy lòng người,
Những đâu xây dựng, chung lời an vui.
Những đâu cay đắng ngậm ngùi,
Rải bao huyết hân bón tươi duyên lành.
Đạo-quang soi rọi tâm mình,
Hạc vàng rạng bóng tùng xanh ven trời.
Trăng sao chung góp tiếng cười,
Núi sông bừng sáng, dáng trời trong thanh.
Hòa vui trong đạo gia đình,
An nhiên tự tại cảnh tình bao la.
Tương lai rời cõi Sa-bà,
Tây phương Cực-Lạc nở hoa đón mừng.
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
kính mừng*



Vang Vọng Nguồn Thương

TIỆC KHÁNH THỌ

Tại chùa Chân-Quang,
Vancouver, ngày 26.10.2003

*Tiệc mừng các Cụ Cao Niên,
Chân-Quang bày tỏ nỗi niềm kính yêu.
Kính mừng tuổi hạc tiêu-diêu,
Yêu tình đạo vị mọi điều chung nhau.
Sống hòa trong đạo nhiệm mầu,
Làm nên thiện-nghiệp trước sau trọn lành.
Làm thêm sáng đạo gia đình,
Làm cho con cháu hiểu mình, siêng tu.
Sạch thanh những niêm nghi ngờ,
Thăng lên bờ giác, vượt bờ bến mê.
Tử-quang soi tỏ lối về,
Hương chay lan tỏa hồn quê nhẹ nhàng.
Tâm an lạc, cảnh vinh-quang,
 Tay trong tay, nguyện vững vàng tiến lên.
Lòng yên, sự vật như nhiên,
 Chung vui đời, đạo vẹn tuyền chân-như.
 Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
 kính mừng*



Vang Vọng Nguồn Thương

MÙNG SINH NHẬT NĂM THỨ BĂM BẨY

Sư Cô Chân-Kim, Trụ-Trì
chùa Phật-Quang, Úc : 26.11.2003

Băm bảy xuân xanh đứng giữa trời,
An-nhiên tự-tại một niềm vui.
Đạo, đời mang gánh, tròn tâm niêm,
Công đức nhân-sinh thỏa mong đợi.

Rạng ngồi sự nghiệp, một tâm thành,
Vượt thoát gian nan, lướt trọng, khinh.
Cảnh giới trang nghiêm, người hỷ-lạc,
Thênh thang chung hưởng vận thanh-bình.

Phật-Quang soi tỏ chân-tình,
Khơi đèn trí tuệ, tạo thành từ bi.
Như-nhiên vượt thắng so bì,
Chân thương công đức khắc ghi cõi lòng.



Vang Vọng Nguồn Thương

XUÂN MỚI SANG

Lại một mùa xuân, xuân mới sang,
Mây sâu, gian ác tự tan hàng.
Cùng trôi hoa cỏ vui tươi đẹp,
Thế-giới an bình, rộn mơ mang.

Xuân Ất-Dậu (2005)



Vang Vọng Nguồn Thương

CẢM THƯƠNG
Ông YASSER ARAFAT
Chủ-Tịch Palestin

(Mất hối 15 giờ, ngày 10.11.2004
tại Paris, thọ 75 tuổi)

*Mấy chục năm trường khoác đấu tranh !
Bảy lăm tuổi lẻ rẽ vân-trình !
Cố-đô mong ước chưa tròn mong,
Đất lạ Paris gửi tử sinh !*

*Tử sinh canh cánh bên mình,
Sương mai nhuộm ánh bình minh cuộc đổi !
Bạn, thù trang trǎi khóc, cười,
Một lòng vì nước, vì người dân thân.*

*Cầu cho bỉ-vận chuyễn vẫn,
Trung-Đông sớm hưởng được phần tự do.
Tự do xây lại cơ đồ,
An vui, hạnh phúc đôi bờ thương yêu !*

Tổ-Dinh Từ-Quang : 11.11.2004
HT Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

NỒI LÒNG DÂN PALESTIN

Nghìn năm đất nước quê mình,
Bốn phương lưu lạc lênh đênh quê người.
Trải bao nắng dài cát vùi,
Trải bao máu đổ xương rơi chất chồng.
Phút giây gọi có non sông,
Phút giây lại nổi đúng đùng chiến tranh.
Cư dân nhà cửa tan tành,
Xe bom cảm tử lao mình hy sinh.
Màn đêm chưa mở bình minh,
Con người lãnh đạo bỏ mình ra đí !
Nghĩ sao giữa lúc phân kỳ !
Nghĩ sao đất nước, hẹn gì nay mai !



Vang Vọng Nguồn Thương

Ngẫm câu “bỉ cực thái lai”,
Có trời có đất có người có ta.
Một ngày nào đó không xa,
Cơ duyên hòa giải diễn ra không chừng !
Đôi bên cần biết suy lường,
Đôi bên cần biết nhịn nhường lẫn nhau.
Ở ăn, hạnh phúc khác đâu ?
Cội nguồn sau trược, trược sau vô thường !
Có hiểu biết, có tình thương,
Có nhân có đức có đường thăng hoa.
Nghịệp nhân quả, trả cho qua,
Cùng nhau nhìn giải ngân-hà thênh thênh !

Tổ-Đình Từ-Quang : 11.11.2004
HT Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

MỘT NIỆM TRI ÂN

Từ thuở xa xưa, thuở khởi sinh,
Nhân kia, duyên nợ đượm bao tình.
Trong dòng sinh tử, giây liên hệ,
Một niềm tri ân, một niềm thành.

Vu-Lan, tháng 7 năm Ất-Dậu (2005)



Vang Vọng Nguồn Thương

CẢM THƯƠNG ÔNG G.W.BUSH

(I)

Trúng cử lần đầu vất vả thay, *
Phiếu đem kiểm lại biết bao ngày!
Lên ngôi mới được dăm ba tháng,
Đôi tháp trọc trời bị máy bay !**

Ra tay dẹp loạn, có an ninh !
Khổ trí, lao tâm, gạt bất bình !
Phú-Hãn vừa qua, I-Rắc tới !***
Khen chê hay dở, mệt dân tình !

Nhiệm kỳ Tổng Thống bốn năm thôi,
Đi, ở phân vân, nghĩ đứng ngồi.
Rời khỏi chính-trường cơn gió nhẹ,
An ninh dân nước nặng mươi mươi !

Dấn thân lần nữa thử xem sao,
Thắng bại nhục vinh nhuộm chính-bào.
Dân-Chủ, Kerry xung kích mạnh,
Báo, dài, ngoại quốc tặng thêm dao.****



Vang Vọng Nguồn Thương

Tả xung, hữu đột thoát vòng vây,
Đau quản cổ khô, vóc dáng gầy.
Một mực diệt trừ phuơng khủng bố,
Dân an, nước thịnh, hưởng vui vầy !

Thắng lợi vẻ vang không thể lường,
Cá nhân, đoàn thể đượm dư hương. *****
Khá khen dân trí cao siêu quá,
Vượt thăng gian nguy vững kỷ cương !

Montreal : 10.11.2004

HT Thích-Tâm-Châu

* Bầu cử năm 2000

** Bọn khủng bố cướp 2 máy bay dân sự đâm vào 2 tòa nhà cao chọc trời tại New York ngày 11.09.2001

*** Tấn công Afghanistan và Iraq.

**** Đảng Dân-Chủ, ông Kerry, một số báo chí, dài truyền thanh, truyền hình và ngoại quốc tân công ông Bush.

***** Đảng Cộng-Hòa được đa số phiếu tại Thượng-Viện và Hạ-viện, ông Bush được trên 51% dân cử và 286 phiếu cử-tri-doàn.



Vang Vọng Nguồn Thương

CẢM THƯƠNG

ÔNG G. W. BUSH

(II)

Tái đắc cử Tổng-Thống Mỹ, nhiệm
kỳ 2, ngày 2 tháng 11 năm 2004

Bầu cử hai ngàn (năm 2000) đã vượt qua,
Đương đầu “khủng bố” quyết xông pha.
Toàn dân tín nhiệm thêm kỳ nữa,
Vui đầy ! Coi chừng thù, bạn ta !

Chớ cậy, khoe mình, vung tú tung,
Nói, làm chừng mực, mới dung thông.
Chông gai còn lấm, còn nguy hiểm,
Yên cả trong, ngoài, ý nguyện xong !

Khủng bố lan tràn khắp mọi nơi !
Thêm nhân, thêm đức tặng cho người.
No cơm, lành áo, dân yên ổn,
Thế-giới an-bình, cảnh tốt tươi !

Tổ-Dinh Từ-Quang : 3.11.2004
HT Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

NHỚ LẠI BÓNG NGƯỜI

Đại-Tường HT Trung-Quán

日月光流滿兩年
大祥良節念生前
心香壹篆垂真道
靈覺高昇自在圓

*Nhật nguyệt quang lưu mãn lưỡng niên,
Đại-Tường lương tiết niệm sinh tiên.
Tâm hương nhất triện thùy chân-đạo,
Linh-giác cao thăng tự-tại viễn.*

*Hai năm, thấm thoát tối rồi !
Đại-Tường nhớ lại bóng Người thân thương.
Đạo mâu một nén tâm hương,
Giác-linh tự-tại chân thương cao thăng.*

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

BẦU CỦ MỸ

Bầu cử ngày 2.11.2004

Bầu cử Hoa-Kỳ khác các vùng,
Nhiều ngày, nhiều cửa, vận tung tung.
Đả nhau xả láng không nhân nhượng,
Kết cuộc, ngỏ lời “cộng tác chung” !



Vang Vọng Nguồn Thương

HÃY VỮNG NIỀM TIN

(Tại phi trường Tân-Sơn-Nhất,
21 Huynh-Trưởng GDPT Việt Nam
không được di dự lễ-hội tại Án-Độ)

Huynh-Trưởng màu Lam, khắp mọi miền,
Hành hương đất Phật, tỏ niềm tin !
Một đời, ước nguyện người con Phật !
Xây dựng Gia-Đình rộng rãi thêm !

Hãm một con người chủ chốt kia,
Giấy tờ đầy đủ, khởi chân đi.
Phút giây chờ đợi rời phi cảng,
Chặn lại không cho, phải trở về.

Công-sản muôn đời vẫn thế thô,
Nói, làm một ngả, khổ cho người !
Vững tin, sự vật vô thường cả,
Rời một ngày mai sẽ rạng ngời !

Tổ-Dình Từ-Quang : 10.2004



Vang Vọng Nguồn Thương

GỬI MỘT TÌNH THƯƠNG

Mừng tuổi 80 của Cựu Tu-sĩ Giác-Luân
tức Giáo-Sư Vượng-Quốc-Đạt

Trời xanh, mây trắng, non cao,
Gió thời-gian lặng lách vào chân-thân.
Tâm mươi xuân đượm phong trần,
Bức tranh phù-thế chuyền vần lại, qua.
Nhân-văn chung một nếp nhà,
Tinh-thần lồng bóng sơn hà mến yêu.
Dệt dời, nét bút phiêu-diêu,
Thương dời, một tấm lòng siêu thoát vòng.
Trắng trong vàng vặc thái-không,
Lặng lâng hồn vọng muôn trùng quê hương.
Xa xa gửi một tình thương,
Huyền-dung lẽ sống chân-thường như-nhiên.

Montreal : 18.10.2004

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

GIƯT MÌNH BÂNG KHUÂNG

Trời xanh, ánh nắng lung linh,
Hiu hiu gió thoảng, cây cành nhởn nhơ.
Mây vân, sóng vỗ xô bờ,
Chim muông xáo xác, sững sờ cỏ cây !

Lòng thương bàng bạc tùng mây,
Niềm tin tưởng với, đắp xây trưởng thành.
Vô minh xô ngã đạo-tình,
Bước chân hành đạo, giọt mình bâng-khuâng !

An-nhiên vũ trụ lâng lâng,
Lòng trong, lặng tưởng hồn dâng thoát trần.
Nghiệp-nhân lũy kiếp chuyển vân,
Mừng vui trang trải nợ nần sạch trong !
Trăng giữa hư không !

Pháp-quốc, tháng 3 năm Giáp-Thân (2004)
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

NIỀM TIN MỚI

*Thân tặng Thương-Tọa Chơn-Trí
Trụ-Trì chùa Pháp-Vân, trọng nhậm
Trụ-Trì chùa Thiền-Lâm,*

*Tin tưởng sâu xa pháp Phật-Đà,
Chương duyên thanh sạch, sạch yêu ma.
Thiền-Lâm tạo dựng niềm tin mới,
Mây Pháp trùm che khắp mọi nhà.*

*Garden Grove, California, U.S.A.
Ngày 25 tháng 07 năm 2004
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

THĂM TRUNG-TÂM QUẢNG-ĐỨC

Gia-Dình Phật-Tử Việt-Nam Tại Hoa-Kỳ

*Gương trong Màu Áo Lam,
Mãi mãi gắng công làm.
Làm sao cho sáng đạo,
Cho đất nước huy hoàng.*

*Ngày 26 07. 2004
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

CẬN KÊ PHÁP-VƯƠNG

Đại-Tuờng HT Đức-Niệm

27 tháng 3 năm 2005

大祥香氣滿尊堂
思念靈光近法王
永處真如真性地
遙觀塵境灑清涼

Đại-Tuờng hương khí mãn Tôn-đường
Tư niệm Linh-quang cận Pháp-Vương.
Vĩnh xỉ chân-như, chân-tính-địa,
 Dao quan trần-cảnhさい thanh-lương.

Đại-tuờng hương tỏa bốn bể,
Mong rằng Hòa-Thượng cận kề Pháp-vương.
Cảnh chân-như, hưởng chân-thường,
Mở xa một nhánh cành dương sái trần.

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

VƯỜN ĐẠO NỞ HOA

Mùa Phật-dản 2628 (2004)

*Mừng vui mùa Phật-dản,
Vườn đạo nở rộn hoa.
Chân-Quang khai mở lối,
An-lạc rộn gân xa.*

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

NGHĨ VỀ PHẬT-BẢO

*Biển cõi bảy lăm nghĩ thảm thương,
Nhân duyên sơ tán mọi môi trường.
Định cư lập nghiệp miên băng tuyết,
Vẫn gắng gaye nén Phật-Bảo đường.*

*Chung sức bao năm chặng quản công,
Dai dầu sương gió chặng xiêu lòng.
Chuyên tâm tu niệm, chuyên cầu nguyện,
Nguyễn có minh-sư hướng đạo cùng !*

*Một sớm chư Tăng tụ hội về,
Giảng kinh, truyền pháp tinh cơn mè.
Ni-sư Minh-Huệ vui, thương, cảm,
Dẫn dắt, chăm lo đủ mọi bê.*



Vang Vọng Nguồn Thương

Năm phận hương thơm tỏa ngọt ngào,
Tinh-thần tìm đạo khá dâng cao.
Bốn phương hương tối lo bồi đắp,
Hy-vọng tương lai phải thế nào !

Là một đạo tràng tu học chung,
Là nơi hoằng pháp khắp quanh vùng.
Là nơi rèn luyện nêu tâm Phật,
Trí-tuệ, tình thương rợp công đồng.

Từ đó viên hòa tính bản-nhiên,
Muôn loài như một, chẳng ưu phiền.
Việc đời, việc đạo chung vui đẹp,
Khắp chốn cùng nơi sáng đạo thiêng.

Chicago : 28.06.2004
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
lưu niệm



Vang Vọng Nguồn Thương

PHÁP-HOA ẢNH HIỆN

Cảm niệm chùa Pháp-Hoa,

Thân tặng HT Như-Huệ.

Nam-Úc, ngày 16.12.2004

Cùng nạn xa quê năm bảy lăm (1975),

Cùng tìm nơi chốn để an tâm.

Đất lành Nam-Úc dừng chân lại,

Pháp hóa mầm sen vượt khỏi đầm.

Pháp-Hoa gầy dựng lăm ưu phiền,

Gạt mọi thị phi, mọi chướng duyên.

Chung sức chung lòng nên đạo nghiệp,

Hương thơm Như-Huệ mãi ghi truyền.



Vang Vọng Nguồn Thương

*Một buổi đầu Hè thăm Úc-Châu,
Ghé thăm Nam-Úc hợp tâm đầu.
“Chính Danh Phật-Tử”, hơn giờ giảng,
Khơi tỏ chân tâm rõ đao mâu.*

*“Tri-kien” thường hằng ở tại ta,
Chung cùng muôn pháp, cả sơn hà.
Lâng lâng một niệm bừng vô niệm,
Giác tinh nguồn chân, bóng Phật-Đà !*

*Nam-Úc, ngày 16.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

MỘT ĐỜI SỰ NGHIỆP

Cảm niệm HT Thích-Huyễn-Vi
viên-tịch ngày 24.2.2005

有願度生現世間
壹生事業潤嚴寒
雪花儼洛迎歸淨
自在如然入涅槃

*Hữu nguyện độ sinh hiện thế-gian,
Nhất sinh sự nghiệp nhuận nghiêm-hàn.
Tuyết hoa lệ lạc nghinh quy Tịnh,
Tự tại như nhiên nhập niết-bàn.*

*Độ sinh sẵn nguyện từ xưa,
Một đời sự nghiệp dẽ vừa thế-nhân.
Tuyết rơi vui đẹp tinh thần,
Niết-bàn, Tịnh-degree hướng phần thanh thoát.*

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

TIẾNG PHÁP ĐỒNG QUÊ

Tặng chùa Pháp-Âm, Nam Úc

Buổi chiều nắng, từ Pháp-Hoa đón tối,
Một cánh đồng coi rộn rã làm ăn.
Nhà ni-lông như đợt sóng tần vần,
Trồng đủ loại cây xanh cho thực dụng.

Ông chủ trại, người cần cù, tốt bụng *,
Vui lòng dang một khu đất làm chùa.
Ngôi chùa tôn, rộng rãi dáng tiêu sơ,
Mang đạo hiệu là Pháp-Âm tự viễn.

Trước mặt chùa dài Quán-Âm hiển hiện,
Người đi đường trông thấy cũng trang nghiêm.
Chính giữa chùa tôn-trí dáng Kim-tiên,
Xung quanh điện đủ bàn thờ, nơi tiếp khách.



Vang Vọng Nguồn Thương

*Trời nắng dịu, tím đỗ từng ngõ ngách,
Rủ nhau về nghe giảng tối hôm nay.
Trên một tiếng, giảng “Những Điều Phật Dạy”,
Tạo duyên lành, tu tiến được an vui.*

*Mọi người vui, diễn giả vẫn ngâm ngùi,
Cho cuộc sống của những người còn tâm đao.
Bỏ tất cả, vẫn gia công tái tạo,
Cho hiện nay, cho mai hậu, chẳng phiền chê.*

*Cố vọng lên Tiếng Pháp (Pháp-Âm) chốn đồng quê,
Cho môi đạo, cho lòng đổi mai sáng.
Cho đau khổ kiếp người ngừng lai vãng,
Cho tình thương, hiểu biết mai thăng hoa !*

*Nam-Úc : 17.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu*

* Ông chủ trại cúng đất có tên là “Đức”.



Vang Vọng Nguồn Thương

LỜI PHẬT DẠY

*Lời Phật dạy là lời vàng, mực thước,
Là phao thuyền, trấn-khách tối an vui.
Tạo cho mình một hải đảo tuyệt vời,
Dù đồi, đao, an nhiên không thoái chuyển !*

Úc-Châu : 12.12.2004
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

PHÁP-BẢO XƯA, NAY

Cảm niệm chùa Pháp-Bảo,
Thân tặng HT Bảo-Lạc.

Pháp-Bảo xưa, nay khác khá nhiều,
Nguy nga điện các vọng tiêu diêu.
Hoa thơm ngát tỏa lồng trong gió,
Cảnh đẹp trang nghiêm át đáng chiêm.
Sớm tối kê kinh tảng tĩnh thức,
Ngày đêm thiền tịnh nhập cao siêu.
Gieo duyên tu tập hằng năm lại,
Dệt tấm lòng chân, đạt mọi điều !

Sydney, ngày 18.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

CƠI LÒNG VĨNH-NGHĨÊM

Thân tặng TT Viên-Chơn

Cùng lòng khao khát tự do,
Vượt biên ném trái rủi ro đủ điêu.
Thân tâm, cảnh trí tiêu diêu,
Vĩnh-Nghiêm dấu cũ, sớm chiều tựa nương.
Bâng khuâng sự vật vô thường,
Hào-quang Đại-giác tình thương dạt dào.
Ngày mai như tự thuở nào,
Trang-nghiêm, quảng đại biết bao ân lành.
Nên, không tự tại tâm mình,
An bần lạc đạo, hữu tình chung vui !

Sydney, ngày 19.12.2004

HT Thích-Tâm-Châu
cảm niêm



Vang Vọng Nguồn Thương

BÓNG RỪNG ĐA BẢO

Thân tặng TT Như-Diển

Giữa rừng, nắng dài, cây cằn,
Lâu xa hun hút, lẩn tẩn dáng chiều.
Sơn Tăng lồng bóng tịch-liêu,
Lòng hoa hiện nét cao siêu cho đời.
Thanh thơй đí, đứng, nằm, ngồi,
Hòa đồng vạn vật, đất trời bao la.
Rõ Cực-lạc, hiểu Sa-bà,
Tâm thanh, sa-giới vẫn là tát gang.
Hình dung trong bước hành-tàng !

Tu-viện Đa-Bảo, Sydney
Australia, ngày 19.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm



Vang Vọng Nguồn Thương

CẨNH-TRÍ VĂN AN

*Gió thoảng,
mây trăng qua,
Bình minh,
đáng Phật-đà.
Bóng chùa
in tĩnh lặng,
Hương nội,
tỏa quanh ta !*

*Sydney : 20.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm*



Vang Vọng Nguồn Thương

THĂM CHÙA PHƯỚC-HUẾ

*Mười ba năm cũ viếng nơi đây,
Cảnh trí khuôn xưa, chẳng đổi thay.
Hoa cỏ xanh tươi, sinh hoạt rộng,
Mong sao con Phật một lòng ngay !*

*Sydney : 20.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm*



Vang Vọng Nguồn Thương

DẤU XƯA THIÊN-ÂN

Mừng TT Như-Định

*Dấu xưa Thiên-Ân rạng ngời,
Miền Trung, Quảng-Ngãi một thời lưu phƯƠng.
Úc-châu, hậu-duệ tăng cường,
Dựng xây cơ sở xiển-dương nếp nhà.
Tuy chưa tráng lệ, nguy nga,
Tự lo, tự tạo, thực là đáng khen.
Mong cho ngày một làm nêN,
Ghi công thuở trước trên miền tự do.
Xa trông nước Việt dư đồ,
Cầu mong hạnh phúc, ấm no, huy hoàng.*

Sydney : 20.12.2004

*HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm*



Vang Vọng Nguồn Thương

THĂM CHÙA THIÊN-PHUỐC

Tiện dịp đi qua ghé viếng chơi,
Cánh chùa Thiên-Phuốc mới ra đời.
Cánh cây tươi mát, căn nhà nhỏ,
Thuận tiện thanh tu, hướng dẫn người !

Sydney : 20.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niêm



Vang Vọng Nguồn Thương

NĂM NAY XUÂN MỚI

Xuân Giáp-Thân (2004)

*Năm cũ tai ương khắp mọi nơi,
Năm nay xuân mới rộn vui cười.
Mây lành lan tỏa trời trong sáng,
Thế-giới an bình, cảnh đẹp tươi.*

*HT Thích-Tâm-Châu
kỳ vọng*



Vang Vọng Nguồn Thương

GHÉ THĂM TU-VIỆN NGUYÊN-THIỀU

*Nhân dịp qua Sydney,
Trời oi bức như Hè.
Thăm dãm ngôi chùa Việt,
Nguyễn-Thiều tiên nẻo tê !*

*Nguyễn-Thiều, một ngôi nhà,
Tạo dựng ít tháng qua.
Văn hóa trung tâm điểm,
Tràn mộng ước bao la.*

*Vài ba vị Tăng, Ni,
An trú chốn từ bi.
Thảnh thơi nơi tĩnh thất,
Như chưa sinh hoạt gì ?*



Vang Vọng Nguồn Thương

*Chắc hẳn chẳng bao xa,
Xông cát bụi phôn hoa.
Gắng học, thanh ba nghiệp,
Tri túc, tránh bôn ba !*

*Tổ-Sư xưa truyền pháp,
Độ chúng như hà-sa.
Nương dấu chân Ngài bước,
Từng bước nở liên-hoa.*

*Sydney : 20.12.2005
HT Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

THIỀN-PHÁI NGUYÊN-THIỀU

*Thiền-phái Nguyên-Thiếu rất nổi danh,
Úc-châu mong muốn tiếp công trình.
Ngôi nhà nho nhỏ thương danh hiệu,
Hy vọng tương lai sẽ đại-thành.*

*Sydney : 20.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm*



Vang Vọng Nguồn Thương

TÌNH-XÁ MINH-QUANG

Trụ-Trì Minh-Hiếu đảm đang thay,
Mua mây căn nhà, rỡ, đắp xây.
Kiến-trúc xem ra bê rộng rãi,
Viên-thành công quả, đẹp tương lai!

Sydney : 20.12.2004

HT Thích-Tâm-Châu

cảm niêm



Vang Vọng Nguồn Thương

DẤU CHÂN PHƯỚC-HẬU

Quảng-Nghiêm, Tăng-sĩ gắng tu-hành,
Phước-Hậu chùa xưa được tái sinh.
Thiền-Tịnh song tu, chuyên khuyến tiến,
Úc-châu ghi dấu một thời danh.

Sydney : 20.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm



Vang Vọng Nguồn Thương

TRÚC-LÂM HẢI NGOẠI

*Trúc-Lâm, chốn Tổ, Thích-Tâm-Minh,
Hải-ngoại gia công tái lập thành.
Nề nếp thiền-phong, hương vị đậm,
Tương lai, hy vọng trọn công trình.*

*Sydney : 20.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm*



Vang Vọng Nguồn Thương

DANH HIỆU HUYỀN QUANG

Nhiều nỗi gian nan, bước tự do,
Bốn-Điền gom dựng một cơ đồ.
Huyền-Quang gương cũ, tâm hành đạo,
Một chút lòng trong gắng điểm tô !

Sydney : 20.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm



Vang Vọng Nguồn Thương

THẢM HỌA KINH HOÀNG

*Trận động đất và sóng thần tại vùng
Ấn-Độ-Dương sớm chủ nhật
26.12.2004 (15.11. Giáp-Thân), vài
trăm ngàn người bị mất tích, bị chết và
bao nhiêu tài sản bị cuốn trôi.*

*Sương mai phơn phớt ánh hồng buông,
Ven Ấн-Độ-Dương gấp bất thường !
Đáy biển nở tung, thần sóng dậy !
Bủa vây thảm họa biết đâu lường !*

*Chín chấm chuyền rung dưới biển sâu,
Sóng lên mươi thước cuộn mây sâu.
Mơ màng giấc điệp trùng khơi lịm,
Tài sản muôn ngàn ngụp lặn đâu !*



Vang Vọng Nguồn Thương

Gặp hội Nô-en (Noel) ai bảo ai ?
Đông, Tây một niêm, một tâm hoài !
Gia-đình, bầu bạn tìm nơi nghỉ,
Thoải mái, non xanh, nắng biển dài.

Âm âm biển động sóng ào dâng,
Chớp mắt coi như sạch sạch lâng !
Từ biệt cõi đời không tiếng vọng,
Chao ôi, sầu thảm mây mươi tầng !

Xa xa thâm gối nỗi buồn thương,
Nhẫn nhịn mong xây sự nghiệp thường !
Tức tưởi xa đời không tưởng tượng,
Tiêu diêu thanh thản cảnh miên trường !

Biết rõ cuộc đời mong ảo thôi,
Tình thương, hiểu biết gắng tô bồi.
Cho đường sinh tử không còn lỗi,
Cho ánh linh quang mãi sáng ngời !

Phật-Quang, Úc-Châu : 27.12.2004
HT Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

QUỐC TẾ TƯƠNG THÂN

Vào một buổi ánh dương vừa ló dạng,
Sau Nô-en, hăm sáu tháng mười hai.
Năm hai ngàn lẻ bốn (26.12.2004) khởi họa tai,
Mười một nước Á, Phi chung chịu khổ *.

Việc tiên khởi, đáy đại-dương Ân-Độ,
Vùng Sumatra, đất nứt khoảng dài xa.
Chán-kế đo chín điểm, não lòng ta !
Nước chuyền mạnh, sóng dâng trên mười thước !

Người du lịch, người địa phương trong nước,
Ngọn sóng thần đổ xuống cuốn trôi đi.
Dù nhà cao, xe cộ chằng còn chi,
Chỉ còn lại cảnh hoang tàn đổ nát.



Vang Vọng Nguồn Thương

*Người sống sót trong cảnh tình ngơ ngác,
Không chõ nǎm, không nước uống, cơm ăn.
Bước lang thang trong ánh nắng chói chan,
Lòng đau khổ, nhìn tương lai mù mịt !*

*Xác người chết nằm ngổn ngang chằng chít,
Thân thương phình hơi tỏa, gió đưa xa !
Một số người may mắn nhận diện ra,
Đại đa số, thiêu, chôn trong mộ rộng.*

*Số người chết, khó tính theo tổng cộng,
Phỏng chừng qua, vài chục vạn sinh linh.
Tài sản tiêu, ai tính được cho rành,
Hàng ngàn tỷ Mỹ-kim dường có thể ?*

*Hung-tín rái khắp năm châu bốn bể,
Tử quốc gia, đoàn thể, cá nhân thương.
Với tình thương đồng loại thiệt khôn lường,
Mới khuyến hóa, vài tỷ đô đã hẹn !*

*Thời đại mới, mặc dù chưa trọn vẹn,
Nghĩa hợp quần quốc tế đáng khen thay !
Đừng chiến tranh, đừng thù hận đó đây,
Chung xây dựng thiên đường ngay hạ-giới !*



Vang Vọng Nguồn Thương

*Lời Phật dạy oan khiên cằn nê n cởi,
Dem từ bí mà đền đáp hận thù !
Từ xa xôi, thân quyến với nhau chừ !
Lấy hiểu biết, tình thương làm nghĩa cả!*

*Tài vật mất, sắc thân đều tan rã,
Khổ của người cũng chính khổ nơi ta !
Quán niêm sâu, thực chất coi Sa-Bà,
Lấy tương ái, tương thân làm Cực-Lạc !*

*Chùa Phật-Quang,
Úc-Châu : 2 tháng 1 năm 2005
HT Thích-Tâm-Châu*

* 11 nước bị tai họa : Indonesia, Thailand, Myanmar, Malaysia, India, Sri Lanka, Bangladesh, Maldives, Somalia, Kenya, Tanzania.



Vang Vọng Nguồn Thương

TÁI DIỄN LÀM CHI !

*Trong mấy năm nay thảm họa nhiều.
Tai trời nạn đất biết bao nhiêu !
Mạng người, tài sản tiêu hao quá,
Tái diễn làm chi, khổ moi chiều !*

*Mọi chiều ánh hưởng kiếp nhân sinh,
Thất vọng, tham sân tạo bất bình.
Hiểu rõ nhân duyên, nhân quả, nghiệp,
Cùng chung cảnh vật hiện chân tình !*

*Chùa Phật-Quang
Úc-Châu, ngày 03.1.2005
HT Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

MƯỜI BA NĂM MỘT DẶM ĐÀNG

Cảm niệm chùa Phật-Quang,

Khen tặng Sư Cô Chân-Kim,

Úc-Châu, ngày 7.01.2005

HT Thích-Tâm-Châu

Thời gian thấm thoát thoắt đưa,
Đạo-đuyên gắn bó cảnh chùa Phật-Quang.
Muối ba năm, một dặm đàng,
Mưa dẫu nắng dài, rộn ràng khen chê.
Buôn thương lưu lạc xa quê,
Buôn thương thế thái, não nề đạo tâm.
Khí thiêng gia hộ âm thầm,
Nguồn tâm trong sáng dõi tầm thăng hoa.
Kiều-Đàm Ni-Viên xót xa,
Phật-Quang bừng sáng nguy nga diệu kỳ.
Hoa viên bương trải bộn bề,
Hào quang đại hội tràn trề niềm vui.
Văn minh đất Việt bao đời,
Tinh hoa lồng bóng xứ người mến thương.



Vang Vọng Nguồn Thương

*Phúc-duyên nhiều lúc đoạn trường,
Lòng son hương đạo chân thường khôn phai.
Giúp người giữ vững giới trai,
Cơm chay miễn phí đúng ngày gieo duyên *.
Ba ngày đại lễ thường niên **,
Theo dòng âm lịch chân truyền từ xưa.
Sự đổi kể mấy cho vừa,
Việc đổi tạo mấy cũng chưa thỏa lòng.
Tốt đổi, đẹp đạo gia công !
Gót chân-không nhẹ, thung dung thoát trần.*

* Ngày rằm và mồng một âm lịch.

** Đại lễ : Thương-Nguyên, Phật-Dản, Vu-Lan.



Vang Vọng Nguồn Thương

SƯ CÔ DIỆU-PHÁP MẤT RỒI !

Sư Cô Diệu-Pháp, nguyên Trụ-Trì chùa
Phật-Dà, Brisbane, Queensland, Úc,
viên-tịch ngày 25.01.2005, thọ 72 tuổi.

Thôi thế là xong một kiếp người !
Kiếp người ngắn ngủi nói sao xuôi !
Bụi trần lẩn lộn, nhiêu cay đắng !
Cửa đạo thênh thang, lấm ngậm ngùi !
Sớm tối kê kinh, đường giải thoát,
Đêm ngày thiên tình, nẻo an vui.
Nguyệt cầu linh-thức siêu chân-cánh,
Nương bóng Từ-quang vượt mọi loài!

HT Thích-Tâm-Châu
ai niệm



Vang Vọng Nguồn Thương

GIÁC-NHIÊN THOÁNG HIỆN

*Biển trời mây nước bao la,
Giác-Nhiên thoáng hiện một tòa trang nghiêm.
Triều-âm dùn đặt âm thiền,
Hải-âu rít gió vọng xuyên dâng chiều.
Trăng thanh mờ bóng tịch liêu,
Chân tâm bừng tỏ, phiêu diêu thoát trần.
Cánh quang ghi đậm tinh-thần,
Đẹp đởi, vui đáo, dư phần thanh cao !*

New Zealand 2005

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

HOA ĐÀM RẢI BÓNG

*Hoa Đàm từ muôn thuở,
Lung linh rải bóng thiền.
Đức-hạnh tròn trăng sáng,
Nguồn thương đáng mè hiền.*

Đức-Viên : 26.3.2007



Vang Vọng Nguồn Thương

德圓福業

八年圓寂感昇華
靈覺安然踵佛陀
四眾德圓遵教旨
惟持發展錦添花

時課專持念不忘
利生服務志相同
新裝建設雙行現
世道圓融萬事通
心珠長老留念



Vang Vọng Nguồn Thương

ĐỨC VIÊN PHÚC NGHIỆP

*Bát niêm viên tịch cảm thăng hoa,
Linh giác an nhiên chung Phật-Đà.
Tứ chúng Đức-Viên tuân giáo-chỉ,
Duy-trì, phát-triển cẩm thiêm hoa.*

*Thời khóa chuyên trì niệm bất vong,
Lợi sinh phục vụ chí tương đồng.
Tân trang kiến thiết song hành hiện,
Thế, đạo viên dung vạn sự thông.*

*Sư Bà viên-tịch tám năm.
Nối chân Phật-Tổ siêng chăm đạo mầu.
Đức-Viên bốn chúng cùng nhau,
Duy-trì, phát-triển gấm màu thêm hoa.*

*Chuyên trì tụng niệm thiết tha,
Đồng tâm săn sóc nếp nhà lợi sinh.
Sửa sang, kiến thiết tận tình,
Đạo, đời muôn sự viên thành đáng khen.*

San Jose : 26.03.2007

*Trưởng-Lão Hòa-Thượng Tâm-Châu
lưu niệm*



Vang Vọng Nguồn Thương

佛誕光臨

萬劫千生幸遇哉
曇花影現慧光開
覺心突醒心香馥
世界清平泰運來

PHẬT-ĐÁN QUANG LÂM

*Vạn kiếp thiên sinh hạnh ngộ tai !
Đàm hoa ảnh hiện tuệ quang khai.
Giác-tâm đột tỉnh tâm hương phúc,
Thế-giới thanh bình thái vận lai.*

*Nghìn đời muôn kiếp gặp may,
Bóng hoa Đàm nở, hiện bày tuệ-quang.
Giác-tâm hương tỏa vô vàn,
An vui, hạnh phúc lan tràn đó đây.*

*Montreal, Phật-dản 2629
15.04.Ất-Dậu (2005)
HT Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

MÂY TRẮNG TRỜI XANH

*Nhìn mây trắng trời xanh,
Tưởng nhớ nghĩa sinh thành.
Công ơn trùm non Thái,
Nước biển cả chân tình.*

*Cứu mang qua năm tháng,
Sương gió chẳng sờn kính.
Vượt biển an thân phận,
Trèo non bóng với hình.*

*Hương Xuân vui cảnh vật,
Nắng Hạ dường cây cành.
Gió Thu in hồn tình,
Nghiêm Đông luyến tuyết trinh.*



Vang Vọng Nguồn Thương

*Dường đời muôn vạn ngả,
Độc bộ vượt đăng trình.
Vén mây mù sinh tú,
Rông tỏa ánh bình minh.*

*Chúng sinh vô số lượng,
Năm tháng rộng mênh mông.
Quán chiếu duyên trùng điệp,
Như nhiên ảnh hiện hình.*

*Bằng chân tâm cầu nguyện,
Mong diệt trừ vô minh.
Thân thuộc trong nhiều kiếp,
Chiêu cảm cảnh vô sinh.*

*Tưởng nhớ mùa Vu-Lan 2005
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

VU-LAN THẮNG-HỘI

*Vu-Lan thắng hội đã về đây,
Một nén tâm hương, nghĩa trọng đầy.
Hương nguyện chân linh vô lượng kiếp,
An nhiên tự tại cảnh liên-dài.*

*Mùa báo hiếu Pl. 2549 (2005)
HT Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

MÙA BÁO HIẾU

*Mùa Báo Hiếu đã về trong truyền thống,
Tùy nhân duyên, biểu lộ tấm chân thành.
Với lời kinh, niệm Phật và nhập thiền,
Cầu siêu độ cho cửu huyền thất tổ.*

*Không hiểu thấu vô thường, vô ngã, khổ,
Ướng vô minh, duyên nghiệp mãi quay cuồng.
Tâm buông lung như ngựa thả không cương,
Thân, miệng, ý đắm say chiêu dục-vọng.*

*Với cuộc sống như thoi đưa, như ảo mộng,
Danh, sắc, tài, có có với không không.
Trả nợ đời, không ít lúc đau lòng,
Nơi vĩnh cửu cũng lầm điệu nigh tưởng.*

*Dòng sinh mệnh nối theo không hạn lượng,
Công ơn đền, qua một nén tâm hương.
Xin hồng ân Tam Bảo khắc mười phuơng,
Chân-linh được cùng về nơi giải thoát.*

*Mùa Vu-Lan, Phật-lịch 2549 (2005)
HT Thích-Tâm-Châu*



Vang Vọng Nguồn Thương

VỊNH DỰ

Mừng Thích-nữ Hương-Nhũ
tốt nghiệp học vị Tiến-Sĩ

Duyên nghiệp sinh ra giữa cõi đời,
Thăng trầm cuộc sống, mong chơi voi.
Cảm chiêu thế thái, nhân tình rộn,
Nhẹ bước trên đường đạo thảnh thorossover>

Gạt bỏ lợi danh, bỏ thế duyên,
Luyện tâm an tĩnh, diệt ưu phiền.
Thoảng hương giới, tuệ, lòng trong sáng,
Cao đẳng thăng hoa đượm ước nguyễn.

Đất Phật ngàn năm dựng đạo mâu,
Hương tìm chân lý rộng cao sâu.
Hòa cùng nóng, lạnh, đổi cơ cực,
Học vị cao thăng đạt sở cầu.

Vinh dự này đây hướng Phật dài,
Lan tràn đạo pháp tỏa trần ai.
Nước non trở lại đổi tươi đẹp,
Muôn loại an vui thỏa tháng ngày.
Hòa Thương Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

VUI MỪNG KỶ NIÊM

- Mừng HT. Thương-Thủ 85 tuổi.
- Mừng chùa Chân-Quang 20 tuổi.

*Thu sang cảnh vật dịu hiền,
Chân-Quang bày tỏ nỗi niềm kính tôn.
Hai hàng Phật tử sắt son,
Mừng Thầy tuổi thọ trường tồn thế-gian.
Nguyễn cho Phật tử bình an,
Nguyễn cho nhân loại, giang san thanh-bình.
Nguyễn cho dân chủ viên thành,
Việt-Nam thoát nạn, dân tình hân hoan.*

*Hai mươi năm, việc chu toàn,
Chân-Quang ghi dấu huy-hoàng, nghiêm trang.
Bao tâm huyết, bao phũ phàng,
Bao gian nan trải, can-tràng chung lo.
Chung lo xây dựng cơ đooth,
Chùa sang, cảnh đẹp, ra vô vui vầy.*



Vang Vọng Nguồn Thương

*Mặc cho trăng nước với đây,
Trì kinh, niêm Phật tháng ngày an vui.
Chuyên tu, tiến đạo không lùi,
Kẻ còn người mất, một thời khai quang.
Tâm an, sự nghiệp mở mang,
Hoa sen chín phẩm, Lạc-bang săn chờ.*

*Đạo-đuyên có tự bao bao giờ,
Hoa tâm bừng nở là cơ hội lành.
Tâm chung trong cõi nhân sinh,
Đạo cao, nghĩa cả tận tình lo toan.
Cảm chi khổ cực, gian nan !
Thân tâm an lạc niết-bàn là đây !*

*Chùa Chân-Quang, Vancouver
Ngày 29 tháng 08 năm 2005
Hòa-thượng Thích-Tâm-Châu
cảm tác*



Vang Vọng Nguồn Thương

NĂM TUỔI TÁM LẮM

Thấp thoáng tuổi đời đã tám lăm,
Buồn vui, hay dở chặng ăn nhầm !
Thênh thang đời, đạo lòng vui vẻ,
Vượt thoát khen chê, vượt phái, lâm.

Thực tế, mặc dầu lấm đảo điên,
Đôi khi, đem lại chuyện hơi phiền.
Toán viên khai báo hàng năm đủ,
Vẫn bị cơ quan hạch hỏi liền.

Nhờ vẽ họa đồ để sửa sang,
Trông chờ năm tháng vẫn mơ màng !
Tiền đòn. Giấy phép chưa hề thấy,
Hãm dọa kiện thưa, cẩm bẽ bàng !



Vang Vọng Nguồn Thương

Cúng vào từ thiện mấy năm rồi,
Bỗng chốc gửi thư, nhất quyết đòi !
Tự viện khấp nơi cùng rõ biết,
Sự dời là thế ! Mỉm cười thôi !

Tùy cho đệ tử chọn môn hành,
Hiển, mật, tu sao sớm đạt thành !
Tịnh-khổ chán rồi, xin bái biệt,
Xin vê Bảy Núi luyện công-trình !

Việc Phật năm nay quá bôn bèng,
Đó, đây cố gắng, trọn nghiêm trang.
Chợt đau gối phải, hơi lả lơi,
Chân trái đau theo. Lão đã sang !

Còn nhiều chuyện nữa kể sao cùng,
Ghi lại vài câu, thường thức chung !
Ất-Dậu “tám lăm”, dời thế thế !
Hòa đồng sự vật, sống thung-dung !

Vancouver : 29.08.2005



Vang Vọng Nguồn Thương

ĐÀO-TÌNH

Ba mươi năm thoảng qua,
Trăng nước in một nhà.
Trời rộng, mây lơ lửng,
Đào-tình mãi đơm hoa.

Đất nước ngưng khói lửa,
Lòng người vẫn chưa hòa.
Tình thương còn xa vắng,
Lẽ sống dang chiêu tà.

Nhớ Thầy năm tháng xa,
Gương đức-hạnh không nhòa.
Niệm Phật qua nơi chốn,
Bóng chùa luôn thiết tha.



Vang Vọng Nguồn Thương

*Biết đủ, lòng thanh thản,
Dòng văn nghệ bao la.
Chung vui trong ánh đạo,
Vui chung cả muôn nhà.*

*Nguồn giác luôn thương tịch,
Tâm an, đạo nở hoa.
Đạo hoa, niềm an-lạc,
Mô Phật ! Ta thấy ta !*

*Chùa Hồng-Hiên : 6.10.2005
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu*



Vang Vợng Nguồn Thương

乙酉年回想

六十年前事
兆餘人餓死
法權日強奪
共產災殃舉

今年乙酉來
寰宇總悲哀
印度洋振動
諸災集集排

遙望天清青
大地花草生
人間無怨恨
世界樂清平



Vang Vọng Nguồn Thương

ẤT-DẬU NIÊN HỒI TUỐNG

*Lục thập niên tiên sự,
Triệu dư nhân ngã tử.
Pháp-quyền Nhật cương đoạt,
Cộng-sản tai ương cử.*

*Kim niên Ất-Dậu lai,
Hoàn-vũ tổng bi ai.
Ấn-Độ-dương chấn động,
Chư tai tập tập bài.*

*Dao vọng thiên thanh thanh,
Đại-địa hoa thảo sinh.
Nhân gian vô oán hận,
Thế giới lạc thanh bình.*



Vang Vọng Nguồn Thương

TƯỞNG LẠI NĂM ẤT-DẬU

Sáu mươi năm, Ất-Dậu xưa,
Triệu người chết đói, lòng chưa nguôi phiền.
Pháp-quyền bị Nhật cướp quyền,
Việt-Minh Cộng-sản tai-khiên mở màn.

Ngày nay Ất-Dậu lại sang,
Khắp cùng hoàn-vũ oán than khôn lường.
Đất rung chuyển Ấn-Độ-Dương,
Tai ương tiếp nối bốn phương hành hành.

Mong bầu trời mãi xanh xanh,
Địa cầu hoa thảo, hữu-tình thảm thoái.
Hận thù sạch, thảy vui cười,
Thanh bình an lạc khắp trời tự do.

Chùa Phật-Quang, Úc-châu : 24.12.2005
Thích-Tâm-Châu cảm tác



Vang Vọng Nguồn Thương

MONG MÙA XUÂN MỚI

*Năm Ất-Dậu là một năm đáng nhớ,
Sóng thần dâng, bão tố, lụt nhiều nơi.
Lửa cháy rừng, đất động, lở tai bời,
Tài sản mất, mây trăng ngàn người chết.*

*Xuân Bính-Tuất, mong xuân cho cái Tết,
Tết đầy hoa, đầy hạnh-phúc vui tươi.
Cánh cùng người, chung dệt bức tranh đời,
Muôn vẻ đẹp trong an nhiên tự tại.*

*Bước dân-chủ, tự-do, tiến lên không ngần ngại !
Không khí lành, hít thở thỏa chờ mong !
Bao chướng duyên, ách nạn nhập hư-không,
Bao lửa hận, hóa sen hồng muôn cánh.*



Vang Vọng Nguồn Thương

*Hương bình đẳng tỏa tràn không ngừng tránh,
Hoa vị tha bừng nở mọi tâm hồn.
Khắp bầu trời không thoáng bóng hoàng hôn,
Tâm hồn tuis, lặng chìm trong nước tình.*

*Dời vô thường, buồn, vui hay suy, tĩnh,
Gió thoảng đưa, vệt nắng chậm sương mai.
Gom tình thương, hiểu biết đọng tâm hoài,
Đạo sống mãi sánh vai cùng vũ trụ.*

*Đạo sống ấy, nhắc ta đừng mê ngủ,
Niêm niêm cùng tinh-tiến quyết đi lên.
Rải tâm hồn cùng pháp-giới vô biên,
Dời và đạo viên thành trong ý nguyện.*

*Tổ-Dình Từ-Quang
Ngày cuối năm Ất-Dậu (21.01.2006)
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
tâm nguyện*



Vang Vọng Nguồn Thương

ĐÓN XUÂN SANG

*Hoa mai đua sắc vàng,
Hương nhẹ thoảng mên mang.
Mỉm cười cùng vũ-trụ,
Chào đón ánh xuân sang.*

*Xuân Bính-Tuất (2006)
HT Thích-Tâm-Châu
cảm tác*



Vang Vọng Nguồn Thương

ĐẸP DUYÊN ĐỜI

Mừng đám cưới Phật tử :

Trần-Phước-Hải & Huỳnh-Lưu Trúc-Chi

tại chùa Giác-Hoàng W.A.D.C.

ngày 29 tháng 04 năm 2006

HT Thích-Tâm-Châu

Trúc-Chi, Phước-Hải đẹp duyên đời,
Cánh rộn ràng xuân, hoa thắm tươi.
Hương ngát tỏa lan lồng trí Phật,
Thân tâm như một bóng gương soi.

Hạnh-phúc gia đình mãi mãi vui.
Tinh-thần vạn thăng khắc tâm-hoài.
Trọn đời xây dựng yên nhả, nucket,
Thỏa chí bình sinh rạng đất trời.



Vang Vọng Nguồn Thương

CHÚT DUYÊN NON NƯỚC

Cảm tưởng Tập Truyện
“Tiền Tam Giang, Hậu Thất Linh”
của Tác-giả Dương-Thanh-Tôn

Trời Nam riêng một cõi đỗ,
Ba Sông Bảy Núi điểm tô nếp nhà.
Người trầm lặng, kẻ xông pha,
Lòng son đan dệt sơn hà quang vinh.
Khí thiêng lồng lộng trời xanh,
Gương xưa vẫn vẹc trung trinh giữa đồi.
Hào quang chính nghĩa rạng ngời,
Bóng thời gian tỏa sáng tươi khắp cùng.
Khải hoàn vang dậy non sông,
Tự do, dân chủ một lòng chung xây.
Ơn xưa đền đáp trọn đầy,
Lòng trong trắng thỏa thảng ngày ưu tư.
Chút duyên non nước mong chờ !

Canada, ngày 30.11.2006
HT. Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

*TIỀN TAM GIANG, HÂU THẤT LĨNH
TRUYỆN KÝ TIÊU ĐỀ TỨC VĨNH*

前三江后七岭
传记票题即咏

前人劳悃造基图
三世儿孙灿伟模
江伴月光辉国史
后方风态表心思
七颠八倒嫌山峒
岭阔松青壮玉壺
传载孝忠人共乐
记留心地越虛無
心珠上人即咏



Vang Vọng Nguồn Thương

*Tiền nhân lao khổ nạo cơ đỗ,
Tam thế nhi tôn xán vĩ mô.
Giang bạn nguyệt quang huy quốc sử,
Hậu phượng phong thái biểu tâm tư.
Thất điên bát đảo, hiêm sơn động,
Lĩnh khoát tùng thanh, tráng ngọc hồ.
Truyện tải hiếu, trung, nhân công lạc,
Ký lưu tâm địa việt hư vô !*

Tâm-Châu Thương-Nhân túc vịnh



Vang Vọng Nguồn Thương

Tiền-nhân vất vả dựng xây,
Cháu con muôn thuở tiếp tay giữ gìn.
Gương mở nước, bóng trăng in,
Nhân dân biếu lộ lòng tin vững vàng.
Dù cho đôi lúc nguy nan,
Lòng thông xanh, bạt gió ngàn, an nhiên.
Truyện ghi trung, hiếu vẹn tuyền,
Chung vui, tan biến não phiền hư vô.

*Đại ý : Tiền-nhân của chúng ta vất vả mới tạo dựng nên cơ đồ
giang sơn gấm vóc này. Các con, các cháu đời xưa, đời nay và
sau này (3 đời), phải làm rực rỡ cái quy mô vĩ đại của ông cha
để lại. Muốn biết được, chúng ta hãy nhìn bóng trăng soi xuống
bên sông, hiện rõ sự huy hoàng mở nước trong quốc-sử của
chúng ta. Và, thấy rõ phong-thái, biếu lộ tâm tư yêu nước nồng
nàn của nhân dân hậu phuơng của chúng ta. Đất nước chúng ta
có nhiều phen tao loạn (thất diên bát đảo), nhưng, gió bạo tàn
phải e sợ tâm chúng ta vững vàng như động đá, không gì lay
chuyển được. Ví như cây tung xanh, đứng vững trên đỉnh núi cao
rộng, kích động mạnh mẽ vào tấm lòng trong sáng yêu nước,
thương dân, như bình ngọc của chúng ta. Trong tập truyện “Tiền
Tam Giang, Hậu Thất Lĩnh” này, ghi sự nghiệp trung hiếu của
các anh hùng hào kiệt, nên những người được xem, ai ai cũng
vui. Truyện ký này khắc sâu vào tâm-dịa của tác-giả và người
đọc, một ấn tượng như thực, vượt lên trên mọi lẽ hư vô!*

1.12.2006



Vang Vọng Nguồn Thương

BÓNG DÁNG CHÙA XƯA

Căn nhà bé nhỏ của năm xưa *
Biến tạo thành ra một cảnh chùa,
Qua bốn xuân, thu xây dựng mới,
Chưa xong. Cảnh-trí đẹp không ngờ!

Không ngờ! Hình bóng dáng chùa xưa,
Hai mái cong cong, phụng lượn bờ.
Ngói úp xanh xanh hòa nắng gió,
Hoa văn xen kẽ rộn tâm-tư.

Đỡ mái hiên ngoài mây cột rõng,
Gỗ lim chạm trổ dáng ghi công.
Tung mây, lướt sóng vờn danh-ngọc,
Tự-tại ung dung, pháp-giới đồng.



Vang Vọng Nguồn Thương

*Chân nền sẽ ghép đá hoa cương,
Diễn cảnh non sông, nếp sống thường.
Chóp mái bằng vàng lòe nắng rọi,
Phật-Quang, ánh đạo đượm liên-hương.*

*Cùng cảnh dì-cư như mọi người,
Hai bàn tay trắng dựng cơ-ngoại.
Vui lòng dân-chúng, vui lòng Phật,
Hiện-tại, tương-lai sáng đạo, đời.*

*Chùa Phật-Quang : 28.1.2007
HT Thích-Tâm-Châu
cảm niệm*



Vang Vọng Nguồn Thương

ĐÔI GIẦY TRĂM DẶM

*Từ Los-An-ge-les,
Sửa soạn thăm miền Đông.
Enghai mùa lạnh rét,
Mua giầy dép dự phòng.*

*Giác-Chánh nghỉ trước giờ,
Dẫn đường lối quen uá.
Lái xe, Thích-Chân-Quán,
Phố xá khỏi thăm dò!*

*Định hướng Las Po-sas,
Hoàng-hôn xuống không ngờ!
Mưa chiều tuôn rả rích,
Xe chạy lơ mơ!*



Vang Vọng Nguồn Thương

Lên dốc lại xuống đèo,
Cây mù mưa cheo leo.
Ánh đèn quanh lấp lánh,
Tiếng xe, gió đưa vèo.

Điểm đèn, tối được rồi,
Ngược nhìn khắp nơi nơi.
Cửa hàng đèn sáng rực,
Thưa thớt bước chân người.

Vừa gặp đôi giây tuyết,
Giác-Chánh vội mua liền.
Qua tiệm bên cho biết,
Pizza, dùng rẻ tiền!

Đi, vè vần đường dài,
Trăm dặm, tính không sai.
Vật nhỏ, tâm thành lớn,
Nam mô Phật, Như-Lai.

Los Angeles : 30.1.2007



Vang Vọng Nguồn Thương

KHEN SỰ CHỌN-TRÍ

*Theo dấu chân xưa sống một mình,
Một mình vì chúng lấm điêu linh.
Pháp-vân che rợp lòng thương rộng,
Gió chướng vướng qua chuyện thế tình !*

Hòa-Thương Thích-Tâm-Châu



Vang Vọng Nguồn Thương

**CHÚC MỪNG
HÒA THƯỢNG THÍCH-HỘ-GIÁC
Tâm Mươi Tuổi**

歷閱塵埃八十年
八風吹動煉心田
觀光微笑真如幻
世道昌明福慧圓

*Lịch duyệt trần ai bát thập niên,
Bát phong xuy động luyện tâm-diễn.
Quan quang vi tiểu chân như huyền,
Thế, đạo xương minh, phúc tuệ viên.*

*Trần ai, gió thoảng hiên ngoài,
Tâm mươi năm, một bản hoài như như.
Mỉm cười, cảnh vật không-hư
Đạo, đời tươi đẹp, phúc dư, tuệ tròn.*

*Chùa Bửu-Môn, Texas, Hoa-Kỳ
Phật-lịch 2551, ngày 02.6.2007
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
chúc mừng*



Vang Vọng Nguồn Thương

**CHÚC MỪNG
HÒA-THƯỢNG THÍCH-HUYỀN-TÔN
Tâm Mươi Tuổi**

亂時幾度歷艱屯
八十年慶喜旬
文筆論壇流勇氣
道風如在潤長春

*Loạn thời kỷ độ lịch gian truân,
Bát thập kim niên khánh hỷ tuân.
Văn bút luận đàm lưu dũng khí,
Đạo phong như tại nhuận trường xuân.*

*Gian truân mấy độ thấm mùi,
Tâm mươi năm trái, tới thời mừng vui.
Vung kiếm bút, giữa trận đói,
Đạo phong nhuần nhã một trời trường xuân.*

Tổ-Dinh Từ-Quang, Montreal, Canada

Phật-lịch 2551, ngày 24.5.2007

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

chúc mừng



Vang Vọng Nguồn Thương

CHÚC MỪNG
HT THÍCH-HUYỀN-QUANG
Tâm Mươi Tâm Tuổi

八十八年越險危
真心行處莫相隨
蓮花火內清涼潤
大地光華慶喜期

*Bát thập bát niên việt hiểm nguy,
Chân tâm hành xứ, mạc tương tùy.
Liên hoa hỏa nội, thanh lương nhuận,
Đại địa quang hoa, khánh hỷ kỳ.*

*Hiểm nguy, hành xứ giữa đồi,
Tâm mươi tám tuổi, không rời lòng chân.
Sen tươi trong lửa hồng-trần,
Mừng vui đồi, đạo tới tuần quang-hoa.*

*Chùa Bửu-Môn, Texas, Hoa-Kỳ
Phật-lịch 2551, ngày 02.6.2007
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
chúc mừng*



Vang Vọng Nguồn Thương

**CHÚC MỪNG
HT THÍCH-QUÁNG-ĐỘ
Tám Mươi Tuổi**

八十年齡在世間
經過勞惱冒霜寒
丹心無畏光真義
大業雙圓志願完

*Bát thập niên linh tại thế-gian,
Kinh qua lao khổn, mạo sương hàn.
Đan tâm, vô úy, quang chân-nghĩa,
Đại nghiệp song viễn, chí nguyện hoàn.*

*Tám mươi năm giữa cõi trần,
Gian truân, sương gió dự phần đầm dang.
Lòng son, chính nghĩa, hiên ngang,
Nguyện tròn, đời, đạo huy hoàng dài lâu !*

Chùa Bửu-Môn, Texas, Hoa-Kỳ

Phật-lịch 2551, ngày 02.6.2007

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

chúc mừng



Vang Vọng Nguồn Thương

期望春

壬午春來大吉祥
五州四海潤昭陽
干戈永息清平在
心念輕安喜樂彰
世界商場花競發
自由幸福願全揚
人生再造真民主
等與天然日月長



Vang Vọng Nguồn Thương

KỲ VỌNG XUÂN

*Nhâm Ngọ xuân lai đại cát tường,
Ngũ châu, tứ hải nhuận chiêu-dương.
Can qua vĩnh túc, thanh bình tại,
Tâm niệm khinh an hỷ lạc chương.
Thế giới thương trường hoa cành phát,
Tự do, hạnh phúc nguyệt toàn dương,
Nhân sinh tái tạo chân-dân-chủ,
Đảng dữ thiên nhiên, nhật nguyệt trường.*



Vang Vọng Nguồn Thương

XUÂN KỲ VỌNG

Cát tường, xuân mới cầu mong,
Ánh chiêu-dương rợp đất trong, biển ngoài.
Thanh-bình lại, chiến tranh lùi,
Tâm an, cảnh thịnh, mừng vui khôn cùng.
Thương trưỡng, thế giới rõ mừng,
Tự do, hạnh phúc nguyên lòng thánh thoi.
Nhân sinh, dân chủ rạng ngời,
Cùng thiên nhiên thỏa chuỗi đời dài lâu.

Xuân Nhâm-Ngo (2002)
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
cảm tác



Vang Vọng Nguồn Thương

TIẾN ĐẠO NGHIÊM THÂN

*Cảm niệm lẽ nhập đạo, tiến tu
của Hòa-Thượng Trung-Quán.*

*Thẩm thấu nhân sinh, thấy đảo điên,
Huyền-Quang Sư Tổ đã ban truyền.
“Khó khăn nào thấy ai nhὸm ngó,
Đáu Trạng-Nguyên rồi, tám vạn duyên”.*

*Hạnh phúc trần gian có đáng gì,
Vô thường, đau khổ, lụy sâu bi.
Cửa không một bước không lùi gót,
Đạt đạo thênh thang chốn bảo-trì.*



Vang Vọng Nguồn Thương

MÂY TRẮNG THÔNG ĐỒNG

Cảm niệm Hòa-Thượng Mân-Giác

*Chân-như rợp bóng trần ai,
Đường mây trắng nhẹ gót hài siêu linh.
Gió trắng non nước hữu tình,
Nụ cười sinh tử, dáng hình hư không.*



Vang Vọng Nguồn Thương

HƯỚNG VỀ VULAN

Hè lê sáu (2006) khí trời oi bức lạ,
Lớp lớp người tìm phong cảnh vui chơi.
Mùa Vu-Lan báo hiệu tối nơi rồi,
Lòng Phật-tử nao nao ân nghĩa nồng.

Hướng về bậc tiên nhân xa, quá vắng,
Đáng sinh thành hiện thế sống an vui.
Tịnh-đức-Tăng an trụ mọi phương trời,
Tâm bồ thí, cúng dường vô phân biệt.

Đạo nhiệm mầu, lẽ sắc, không siêu tuyệt,
Thời-không-gian, nhất niêm hiện như nhiên.
Tâm lòng thành trang trải rộng vô biên,
Âm, dương lợi, trước sau tròn hiểu đạo.

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
cảm niêm



Vang Vọng Nguồn Thương

XIN THƯƠNG !

Chư Tô xưa kia đã dạy rằng,
Tu hành chân chính chờ lăng xăng !
Hùa theo thế tục mong thương tưởng,
“Đao vĩ khát lân” * phải đạo chǎng ?

Tiếc thân, bỏ “giả” để tìm “chân”,
Tráo trổ, tâm chưa thoát nợ trần !
Một chút lợi danh hoa mắt tục,
Mấy câu nịnh bợ tưởng như thần !

Chưa có công gì với thập phuong,
Nương gây bè phái tạo khinh thường.
Lừa thây phản bạn quên dòng đao,
Bám víu theo đuôi bọn nhiễu nhương.

Tỉnh lại, nương theo bóng giáo-đoàn,
Chung lòng chung sức để lo toan.
Mai đây, hoa đạo muôn phuong rõ,
Chí nguyện ban sơ khởi nghĩ bàn !

7.12.2003

* “Vẫy đuôi xin thương”



Vang Vọng Nguồn Thương

THOẮT ĐÃ CHÍN MUỖI

Duyên nghiệp xưa kia,
Được sinh làm người.
Nợ đời trang trải,
Thoắt đã chín muối.

Nắng mưa, bão tố,
Lòng dạ khôn phai.
Đạo, đời vang vọng,
Ray rứt tâm-hoài.

Tình thương, trí-tuệ,
Ban rải nơi nơi.
Tự-do, dân-chủ,
Chính-nghĩa sáng ngời.

Quê hương muôn thuở,
Nguồn đạo an ngô-i.
Một mảnh băng-tâm,
Âm-huởng tuyệt vời.

Dù cho sự vật chuyển đổi,
Trăng chán-như vẫn rạng ngời muôn thu.

Montreal, mùa hè 2010



Vang Vọng Nguồn Thương

CŨNG MỪNG THÔI!

*Người người mừng tuổi, cũng mừng thôi!
Cái nghĩa nhân-sinh đã thế rồi!
Vinh nhục, buồn vui chung lẽ sống,
Cho đời thêm đẹp, đao thêm tươi!*

*Ai biết chẳng ai nghĩa chữ “đời”,
Năm chìm bảy nổi, chín chơi-vơi!
Xuân tươi, Hạ nóng, Thu vàng úa,
Đông lạnh, khoe bông tuyết trắng ngời!*

*Gặp thời tao-loạn, trêu hai vai,
Vì đao, vì đời quyết một hai.
Dựng lại cơ-đồ dòng giống Việt,
Giữ gìn đạo cả của Như-Lai!*



Vang Vọng Nguồn Thương

*Đường đi suông sẻ, dẽ hay không ?
Vạn khổ, thiên nan, lầm bão bùng!
Hướng-ứng, rồi ra, đâu lại đó,
Cho mình, hơn cả lẽ cho chung!*

*Nghịp-vận trao cho cả mọi người,
Thiên-tai, nhân-họa kể sao nguôi!
Cầu mong tinh-thức, cùng xây-dựng,
Cho đất yên vui, mát cõi đời!*

*Cho nước non nhà thoát hiểm nguy,
Vững vàng biển cả với biên-thùy.
Dân an, hạnh-phúc, tà lui buồc,
Đạo cả muôn đời được phát huy!*

Montreal, 18 tháng 7 năm 2010



Vang Vọng Nguồn Thương

MỪNG THỌ CHÍN MƯƠI

*Chung vui mừng thọ chín mươi,
Hồn lâng lâng nhẹ bóng đồi soi qua.
Dấn thân trong cõi Sa-bà,
Có không, không có vẫn là “không-hoa”.
Nước trong, trăng hiện, khôn nhòa,
Vi-âm muôn pháp, vọng tòa chân-như.
Tâm trong sáng, diệu-ngôn-tử,
Tràn dâng an-lạc bây giờ, mai sau.
Đạo Vàng chói lọi dài lâu,
Vô biên phước-trí nhiệm машуа quan-sinh.*

Montreal : 18 tháng 7 năm 2010



Vang Vọng Nguồn Thương

ĐÔI LỜI CẢM NIỆM

Chín tư tuổi sống giữa đồi,
Bao nhiêu thương, ghét của người đem cho.
Cảm ơn, đâu dám so đo,
Nhân duyên vay trả từ bờ bến xưa.
Gắng công trả hết cho vừa,
Mong thuyền bát nhã đợi chờ bước lên.
Đạo, đồi ơn báo nghĩa đèn,
Xin cho một giấc ngủ yên an lành.
Thế gian có hoại có thành,
Tâm người một chút tận tình là nên.
Lấy nhân quả làm móng nền,
Tử bi hỷ xả phước duyên muôn đồi.
Xét ta, đừng vội xét người,
Mình an bình, khiêm mọi nơi an bình.
Lời thơ mộc mạc linh tinh,
Một giây suy ngẫm đượm tình nhân sinh.
Nguyễn Cầu chư Phật chứng minh,
Nguyễn cho thế giới thanh bình dài lâu.

Vợt bớt thương đau !

Tu-viên Viên-Quang

Xuân Giáp-Ngọ (2014)

Lão-tăng Thích-Tâm-Châu

cảm niệm



Vang Vọng Nguồn Thương

MỤC LỤC

01)	<i>Vang Vọng Nguồn Thương</i>	05
02)	<i>Nguồn Đạo Tuôn Tràn</i>	07
03)	<i>Bài Thơ Vô Dề</i>	08
04)	<i>Hương Nhũ Chân Hoa</i>	09
05)	<i>Vắng Vặng Thiên Quang</i>	11
06)	<i>Cảm Niệm Ân Sư</i>	13
07)	<i>Chí Tâm Đỉnh Lễ Tổ Sư</i>	16
08)	<i>Vô Dề</i>	17
09)	<i>Ai Biết Chẳng Ai</i>	18
10)	<i>Hạnh Phúc Lâu Dài</i>	19
11)	<i>Ngộ Cố Tri</i>	20
12)	<i>Tuyết Nở Reo Vui</i>	21
13)	<i>Nhớ Về Vu Lan</i>	22
14)	<i>Đạo Duyên</i>	24
15)	<i>Phúc Nghịch</i>	25
16)	<i>Xuân Mới</i>	26
17)	<i>Tạo Duyên Công Đức</i>	27
18)	<i>Cánh Chân Quang</i>	28
19)	<i>Mừng Tuổi Thọ</i>	30
20)	<i>Con Phật Tuổi Già</i>	32
21)	<i>Tiệc Khánh Thọ</i>	33
22)	<i>Mừng Sinh Nhật Năm Thứ Băm Bảy</i>	34



Vang Vọng Nguồn Thương

23)	<i>Xuân Mới Sang</i>	35
24)	<i>Cảm Thương Ông Yasser Arafat</i>	36
25)	<i>Nỗi Lòng Dân Palestin</i>	37
26)	<i>Một Niệm Tri Ân</i>	39
27)	<i>Cảm Thương Ông G.W.Bush (I)</i>	40
28)	<i>Cảm Thương Ông G.W.Bush (II)</i>	42
29)	<i>Nhớ Lại Bóng Người</i>	43
30)	<i>Bầu Cử Mỹ</i>	44
31)	<i>Hãy Vững Niềm Tin</i>	45
32)	<i>Gửi Một Tình Thương</i>	46
33)	<i>Giết Minh Bằng Khuêng</i>	47
34)	<i>Niềm Tin Mới</i>	48
35)	<i>Thăm Trung Tâm Quảng Đức</i>	49
36)	<i>Cận Kề Pháp Vương</i>	50
37)	<i>Vườn Đạo Nở Hoa</i>	51
38)	<i>Nghĩ Về Phật Bảo</i>	52
39)	<i>Pháp Hoa Ánh Hiện</i>	54
40)	<i>Một Dời Sự Nghiệp</i>	56
41)	<i>Tiếng Pháp Đồng Quê</i>	57
42)	<i>Lời Phật Dạy</i>	59
43)	<i>Pháp Bảo Xưa, Nay</i>	60
44)	<i>Cõi Lòng Vĩnh Nghiêm</i>	61
45)	<i>Bóng Rừng Đa Bảo</i>	62
46)	<i>Cánh Trí Vạn An</i>	63
47)	<i>Thăm Chùa Phước Huệ</i>	64
48)	<i>Dấu Xưa Thiên Ân</i>	65



Vang Vọng Nguồn Thương

49)	<i>Thăm Chùa Thiêng Phước</i>	66
50)	<i>Năm Nay Xuân Mới</i>	67
51)	<i>Ghé Thăm Tu Viện Nguyên Thiều</i>	68
52)	<i>Thiền Phái Nguyên Thiều</i>	70
53)	<i>Tịnh Xá Minh Quang</i>	71
54)	<i>Dấu Chân Phước Hậu</i>	72
55)	<i>Trúc Lâm Hải Ngoại</i>	73
56)	<i>Danh Hiệu Huyền Quang</i>	74
57)	<i>Thảm Họa Kinh Hoàng</i>	75
58)	<i>Quốc Tế Tương Thân</i>	77
69)	<i>Tái Diễn Làm Chi</i>	80
60)	<i>Mười Ba Một Dặm Đàng</i>	81
61)	<i>Sư Cô Diệu Pháp Mất Rồi!</i>	83
62)	<i>Giác Nhiên Thoáng Hiện</i>	84
63)	<i>Hoa Đàm Rải Bóng</i>	85
64)	<i>Đức Viên Phúc Nghiệp</i>	86
65)	<i>Phật Đản Quang Lâm</i>	88
66)	<i>Mây Trắng Trời Xanh</i>	89
67)	<i>Vu Lan Thắng Hội</i>	91
68)	<i>Mùa Báo Hiếu</i>	92
69)	<i>Vinh Dự</i>	93
70)	<i>Vui Mừng Kỷ Niệm</i>	94
71)	<i>Năm Tuổi Tám Lăm</i>	96
72)	<i>Đạo Tình</i>	98



Vang Vọng Nguồn Thương

73)	<i>Ất Dậu Niên Hồi Tưởng</i>	100
74)	<i>Tưởng Lại Năm Ất Dậu</i>	102
75)	<i>Mong Mùa Xuân Mới</i>	103
76)	<i>Đón Xuân Sang</i>	105
77)	<i>Đẹp Duyên Đời</i>	106
78)	<i>Chút Duyên Non Nước</i>	107
79)	<i>Tiền Tam Giang, Hậu Thất Linh ...</i>	108
80)	<i>Bóng Dáng Chùa Xưa</i>	111
81)	<i>Đôi Giấy Trăm Dặm</i>	113
82)	<i>Khen Sư Chơn Trí</i>	115
83)	<i>Chúc Mừng H.T Thích Hộ Giác</i>	116
84)	<i>Chúc Mừng H.T Thích Huyền Tôn</i>	117
85)	<i>Chúc Mừng H.T Thích Huyền Quang</i>	118
86)	<i>Chúc Mừng H.T Thích Quảng Đô</i>	119
87)	<i>Kỳ Vọng Xuân</i>	120
88)	<i>Xuân Kỳ Vọng</i>	122
89)	<i>Tiến Đạo Nghiêm Thân</i>	123
90)	<i>Mây Trắng Thong Dong</i>	124
91)	<i>Hương Vè Vu Lan</i>	125
92)	<i>Xin Thương</i>	126
93)	<i>Thoắt Đã Chín Mươi</i>	127
94)	<i>Cũng Mừng Thôi</i>	128
95)	<i>Mừng Thọ Chín Mươi</i>	130
96)	<i>Đôi Lời Cảm Niệm</i>	131



Vang Vọng Nguồn Thương

KINH SÁCH
DO TRƯỞNG LÃO THÍCH-TÂM-CHÂU
SÁNG TÁC VÀ DỊCH THUẬT

- 01- *Gương Hỷ Xả*
(*Xả thân cứu hổ đói*) Thơ : Tháng 05.1952
- 02- *Đường Vào Cửa Phật* : Tháng 12.1952
- 03- *Đạo Phật Với Con Người* : Tháng 08.1953
- 04- *Phật Học Chính Cương* : Tháng 07.1955
- 05- *Kinh Bát Đại Nhân Giác* : Tháng 05.1956
- 06- *Kinh Di Lặc Hạ Sinh* : Tháng 12.1956
- 07- *Kinh Di Lặc Thương Sinh* : Tháng 12.1956
- 08- *Kinh Tội Phúc Báo Ứng* : Tháng 02.1957
- 09- *Kinh Thập Thiện* : Tháng 03.1957
- 10- *Phẩm Phổ Môn* : Tháng 05.1957
- 11- *Kinh A Di Đà* : Tháng 07.1957
- 12- *Kinh Lân Tràng*
(*tức Kinh Mộc Hoạn Tử*) : Tháng 04.1957
- 13- *Kinh Hiệu Lượng*
Sổ Châu Công Đức : Tháng 04.1957
- 14- *Kim Cương Đính*
Du Già Niệm Châu : Tháng 04.1957



Vang Vọng Nguồn Thương

- | | |
|---|-----------------|
| 15- <i>Kinh Trì Trai</i> | : Tháng 06.1957 |
| 16- <i>Kinh Hiếu Tử</i> | : Tháng 07.1957 |
| 17- <i>Kinh Vu Lan Bồn</i> | : Tháng 07.1957 |
| 18- <i>Kinh Giải Hạ</i> | : Tháng 07.1957 |
| 19- <i>Kinh Tân Tuế</i> | : Tháng 07.1957 |
| 20- <i>Kinh Thụ Tân Tuế</i> | : Tháng 07.1957 |
| 21- <i>Kinh Thụ Tuế</i> | : Tháng 07.1957 |
| 22- <i>Kinh Quán Thế Âm Bồ-Tát Thụ Ký</i> | : Tháng 09.1957 |
| 23- <i>Kinh A Hàm Chính Hạnh</i> | : Tháng 11.1957 |
| 24- <i>Kinh Duyên Sinh</i> | : Tháng 12.1957 |
| 25- <i>Kinh Quy Y Tam Bảo</i> | : Tháng 05.1958 |
| 26- <i>Kinh Phát Bồ Đề Tâm</i> | : Tháng 12.1958 |
| 27- <i>Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Dính</i> | : Tháng 05.1959 |
| 28- <i>Kinh Đại Niết Bàn</i> | : Tháng 12.1959 |
| 29- <i>Bước Đầu Học Phật</i> | : Tháng 05.1959 |
| 30- <i>Phật Học Ngữ Ngôn</i> | : Tháng 12.1959 |
| 31- <i>Kinh Tâm Địa Quán</i> | : Tháng 05.1960 |



Vang Vọng Nguồn Thương

- 32- *Quê Hương và Đạo Pháp* (Thích Tâm Châu và
Nguyễn Cao Thanh) : Tháng 03.1967
- 33- *Nét Tình Thần* (Thơ) : Tháng 08.1967
- 34- *Tịnh Minh Thi Cảo I*
(Thơ chữ Hán) : Tháng 05.1969
- 35- *Tịnh Minh Thi Cảo II*
(Thơ chữ Hán) : Tháng 11.1969
- 36- *Thiền Lâm Bảo Huấn* : Tháng 11.1972
- 37- *Nhân Duyên Tâm Luận Tụng* : Tháng 01.1996
- 38- *Bồ Đề Tâm Ly Tưởng Luận* : Tháng 06.1996
- 39- *Kinh Văn Thủ Thỉnh Văn Bồ Đề* : Tháng 10.1996
- 40- *Kinh Nhân Quả Ba Đời* : Tháng 02.1997
- 41- *Du Già Sư Địa Luận Thích* : Tháng 01.1999
- 42- *Cánh Hoa Tâm* (Thơ) : Tháng 12.2001
- 43- *Tiếng Vọng Thời Gian* (Tập I) : 11.11.2002
- 44- *Tịnh Mộng Đời* (Thơ) : 02.06.2004
- 45- *Hương Vị Phật Pháp* : 02.11.2007
- 46- *Vang Vọng Nguồn Thương* (Thơ) : 30.08.2014
- 47- *Tiếng Vọng Thời Gian* (Tập II) : 30.08.2014



Vang Vọng Nguồn Thương

KINH SÁCH CHUA ĂN HÀNH

- 01- Kinh Viên Giác
- 02- Kinh Pháp Bảo Dàn
- 03- Kinh Di Giáo
- 04- Kinh 42 Chương
- 05- Hộ Pháp Luận
- 06- Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
- 07- Sa Di Thương
- 08- Sa Di Hạnh
- 09- Quy Sơn Cảnh Sách
- 10- Truy Môn Cảnh Huấn
- 11- Bách Pháp Minh Môn Luận
- 12- Duy Thức Tam Thập Tụng
- 13- Bát Thức Quy Cử Tụng
- 14- Bước Chân Hóa Đạo
- 15- Thương Thủ Cảnh Ngữ
- 16- Thương Thủ Ánh Tập
- 17- Thương Thủ Văn Tập



Vang Vọng Nguồn Thương



Thi Tập Vang Vọng Nguồn Thương

Ấn hành lần thứ nhất

Số lượng 1000 cuốn - Khổ 5.5 x 8.5 inches

Ngày 30.08.2014 - Tại nhà in:

SNG Printing

1295 Eglinton Ave E # 23

Mississauga, ON L4W 3E6 Canada

Trình bày: Thanh Nguyên